

## En søndag på Als - 17. august 2008

Fremmødet kunne have været større - vi var bare 9 der mødtes kl. 12.00. Til gengæld var det et helt fantastisk vejr - sol og næsten ingen vind. Vi fik hentet redningsvestene og pakket skibet med vore gode madkurve. Skibet var blevet lagt med hovedet indad og det var hun bestemt ikke tilfreds med - udsigten ud over fjorden er jo betydelig bedre end at skulle ligge og kigge ind i dæmningen. Jeg lovede hende at hun ville blive vendt når vi lagde til igen og så var hun straks samarbejdsvillig. Vi fik hende vendt og roede (vanen tro) ud til kongebroen hvor vi så sejlede inden om alle de andre skibe og fik en plads med udsyn til storskærmen. Vi har dog en klage - grenene fra de store træer dækker en del af udsynet! Maden blev fundet frem - det var lækker og i de mængder at vi næste kunne have bospist alle koncertdeltagerne (måske en anelse overdrevet). Og så lidt god øl og vin. På et tidspunkt kom der en sky og parkerede lige oven over os i en times tid - blå himmel hele vejen rundt bare ikke lige over os. Men så blev den træt af at hænge der og gled videre. Enkelte af besætningen fik det dog så varmt at de sprang udenbords og fik en forfriskende dukkert. Musikken var noget blandet, lige fra Big band til militærmusik til solister som Peter Belli og så selvfølgelig Maria Lucia der jo har tilknytning til skibet. Klokkeren 17.20 var det forbi og vi pakkede samme og roede tilbage til havnen - en let vending og så kunne hun atter fælg med i havnetrafikken - og tænk - nu knejser hun endnu mere med hovedet og ser rigtig vigtig ud. Vi gjorde klart skib og tog pænt afsked med hinanden - på turen havde vi ikke blot fået rørt romusklerne, men også lattermusklerne. En tak til deltagerne for godt selskab.

Steen Weile



*Maria - en god stemme*



*Peter Belli - stadig på toppen*



*Maria Lucia tog alle med storm*



Hygge -  
god mad -  
godt at drikke -  
masser af både -  
masser af mennesker -  
masser af musik -  
masser af solskin -  
masser af varme -  
masser af vand -  
en søndag på Als

*Og så et vikingeskib*

