

Efter kommunesammenlægningen er kommunen kommet "længere væk" og landsbyerne har dermed fået et behov for at lave sine aktiviteter selv. De 3 landsbyer har derfor, sammen med mange andre aktiviteter, lavet en årlig lokaldag hvor beboerne mødes og har forskellige aktiviteter. Sebbe var i år repræsenteret for anden gang. Generelt set gik det ikke helt efter planen. Teltene blev stillet op fredag og med den kraftige vind var der et telt der tog en flyvetur (stort telt). Lørdag morgen da vi stillede op blæste det stadig en del og den ene regnbyge fulgte den anden og det er jo noget der kan holde folk hjemme. Men udstillerne var der og blev der og de forskellige arrangementer blev afviklet, så selv om der ikke var så mange besøgende blev det en rigtig fin dag. Vanen tro havde jeg kamera med og efterfølgende nogle enkelte billeder fra arrangementet. En tak til arrangørerne for et godt planlagt og udført arrangement.

**Skibslagshilsen
Steen Weile**

Billedgalleriet



Vi havde medbragt diverse remedier fra nausten - det gamle Sebbe hoved, et par pyntebrædder samt en huggeplads. Brochurer og bøger havde vi også med. Når man så lige har noget garn med der skal vikles op til et nøgle er det godt med en garnholder.



Husfliden fra Fynshav var vel repræsenteret med garn spinning, smedearbejder, knivfremstilling, drejning af træ, smykker og meget mere.



Der blev selvfølgelig også holdt taler, både af formanden for de 3 landsbyer samt en af de lokale politikere.



En stor flok folkedansere gjorde deres til at sætte "farve" på arrangementet og sikke dragter og sikke farver. De var vældig dygtige og spurtede rundt snart i den ene retning og snart i den anden, uden at jukke hinanden over tæerne. Et flot syn.



Og så var der graveren der på vegne af menighedsrådet, havde iklædt sig forklæde og bagte 350 pandekager på grill.