

## Sebbe krøb på land

Lørdag d. 22. september 2012

**Så har efteråret meldt sin ankomst og sejslsæsonen er slut. Der var indkaldt til ophaling af skibet og selv om vejrprofeterne havde gættet på dårligt vejr, var det ikke så ringe. Det var tørt og stille og senere kom solen frem.**



*Masten er taget ned og skibet roes ud til nausten*

Vi mødtes en halv snes stykker på dæmningen klokken 09.00 og et kvarter efter roede vi over til mastekranen. Det er sån lidt med nerverne udenpå når masten skal ned for den pind vejer en del og gør man noget forkert kan det ende galt. Men vi har prøvet det før og det gik rigtig fint og problemløst. For roning gik vi så mod nausten og tankerne gik på "er vi nok til at få skibet op?"



*Så skal årerne op*

Ved nausten var der dukker en halv snes mennesker op. De havde ryddet nausten for borde og bænke samt gjort spillet klart til ophaling af Sebbe. De

## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

havde dog glemt at hejse Dannebrog. En historie om at vi havde svært ved at finde nausten, da flaget manglede og var sejlet efter en rød bøje i stedet bed de dog ikke på, men skyndte sig at få flaget op. Så blev Sebbe tømt for mast, årer, dørk med videre samt den sidste sjat vand og så var vi klar til ophaling. Skibet blev lagt i position og så var det ellers med at få hende op på stranden så vi kunne få weiren til spillet koblet på. Det gik fint, men da



*Fukd aktivitet før optagningen*

hun kom op lignede hun en muslingeбанke under vandlinien, tusinder af små blåmuslinger der tyder på at vandkvaliteten i havnen er fin samt at det giftfrt maling ikke virker så godt. Der blev serveret morgenkaffe i det grønne ved vort langbord og så gik vi for alvor igang. Det må siges at det og være "spillemand" er et hårdt job og der var også forslag om at få en elmotor eller at føre



*Damen på ved op af det våde element*

en wire igennem opholdsrummet så en traktor kunne trække hende op, men atter engang lykkedes det for håndkraft. Da hun lå på sin plads i nausten var

**Skibslaget  
Sebbe Als  
Augustenborg**

der den obligatoriske slæbeøvl og så tog vi frokost samtidig. Herefter fik vi dørk og tovværk ind, skibet blev løftet op så hun ikke flyder ved højvande og sejlet blev bredt ud over til tørring. Vi nåede alt hvad vi skulle og der var en rigtig fin stemning.



*Sejlet bredt ud til tørring*

En stor tak til deltagerne - det var en fin indsats og det der gør det sjovt at være i skibslaget.

*Skibslagshilsen  
Steen weile*



*Efteråret begynder at farve skoven*