

# Søsætning af Sebbe

29. april 2013

*Det er altid spændende at se hvor mange der kommer til søsætningen. I år havde vi annonceret det uden for skibslaget og heldigvis for skibslagsmedlemmerne talte højst halvdelen.*



*Et sprængfyldt opholdsrum ved morgenkaffen*

*Det var en stor glæde at se så mange mennesker til søsætningen - en lille gymnastikforening, vennerne fra Ragna i Flensborg og så nogle Danfoss folk. Vi startede med kaffe klokken godt 9 og måtte se i øjnene at opholdsrummet ikke er for stort. Herefter lagde vi bakkestokke ud of fik skibet sat ned. Jeg talte til tre, alle trak, men skibet stod fast. Vi prøvede endnu et par gange med samme resultat. Så satte*



*Og så skal der gøres klar*

*vi en løftestang under forskibet og så kom hun igang. Så gik det ellers der-ud-af og klokken 10.35 flød hun. Der blev lagt dørk i, årer, mast, ror og alt det andet løse. Der var så frokost og herefter roede vi Sebbe ind og lagde hende på plads. Hyn tog noget vand ind, men ikke noget foruroligende. Vi tog derefter på nausten og ryddede op. Vi*



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*valgte ikke at sætte masten op til hun havde trukket vand. Det blev en god dag, folket hyggede sig og vi fik udført det vi kom efter. Fremmødet af medlemmer var bestemt ikke imponerende - uden vore gæster var vi ikke kommet i vandet. Derfor en stor tak til deltagerne, håber vi ser Jer igen.*



*Med vinden i ryggen var det ikke vanskeligt at få skibet i havn.*

**Skibslagshilsen  
Steen weile**



*Og så ligger hun atter på sin vante plads i havnen*