

Rigning af skibene

Lørdag d. 5. maj 2012

Nu var skibene så i vandet og de er begge blevet tætte. Så var der lige det med master og rigning. En hurtig rundrigning og en hals snes stykker var klar.



Begge skibe ligger nu klar og venter på at komme ud

Meteorologerne (dem der gætter på hvordan vejret bliver) havde taget fejl! Solen skinnede og det blæste ikke på nær så meget som de troede. Det havde vi ikke noget imod. Sejl, jomfruer (dem af træ) og tovværk blev lagt i Sebbe og så roede vi over til mastekranen. Her overlod jeg kommandoen til en af undersåtterne (yderst professionel af slagsen), da der kun er en der kan have kommandoen hvis der ikke skal gå ged i den og det skal der ikke, når vi roder rundt med en pind (læs mast) på 100 kg - det er for farligt. Under den kyndige kommando blev folk placeret ved de forskellige poster og i løbet af kort tid stod masten og blev forsvarligt gjort fast med det nye tovværk der var blevet fremstillet. Det skulle fejres og hele vor ølbeholdning blev sat frem dvs. 1 øl til 10 mand. Nu var vi så heldige at nogen hellere ville have kaffe, så det gik nok. Sejlet blev syet på råen og lagt i skibet hvorefter vi roede tilbage til vor liggeplads. Vi var lidt dovne, så i stedet for at vende skibet for atter at skulle vende det når vi skulle ind på pladsen, bakkede vi hende ind - det gik perfekt. Så var det Ottars tur til at komme under sejl og se - det gik også legende let. Nu er skibene klar og snart starter vore aktiviteter.

Husk at melde dig til turene i god tid, det gør det hele meget nemmere. - Den første rigtige tur er Romregattaen - der er stadig plads til flere.

Yak til dem der dukkede op og gav en hånd med.

Skibslagshilsen
Steen weile