

Vikinger i arbejde

Torsdag d. 13. september 2012

Det blev efterår. Vejret var gråt og rimelig blæsende, lige ind i havnen. Det truede med regn, men det blev heldigvis ikke til mere.



Der trækkes i årene

16 medarbejdere fra Rebild kommune var på tur og havde fået lyst til at snuse til livet som viking. De mødte derfor op på dæmningen i Augustenborg, blev iført redningsveste og sendt ombord på vikingeskibet Sebbe Als. Efter en kort vekomst og instruktion lagde vi fra og nu skulle de nye "vikinger" så få skibet ud i fjorden. Som ny viking er det ikke let at sidde og fægte med en lang pind



Dannebrog kom op

(åre) ud gennem et lille hul og den første del af turen lignede vi da også et vingeskudt tusindben der langsomt kravlede hen over vandoverfladen, men efterhånden fandt de takten og så gik det meget bedre - nogen års træning, så skulle den være hjemme. Det var temmelig højvandet, men heldigvis

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

10 cm under broen, så vi kunne komme tørskoet i land, da vi lagde til. Så blev der kaldt sammen udenfor, for selv om vi havde lidt travlt, skulle flaget da lige hejses og det gik rimelig fint med at få Danebrog til tops. Der blev slæbt kaffe ind i nausten (bådehuset) og snart var der dækket op ved langbordet. Kaffekanden gik rundt og se, der kom også en gammel dansk! Formanden (undertegnede) gav et lyn foredrag om skibet og skibslaget gennem de sidste



Så var der kaffe og kage

43 år. Så var klokken slagen og vi skulle tilbage. Flaget blev taget ned og folk gik i skibet og se for en roning. Nu var der medvind og takten var ved at være på plads. Vi skød en rigtig god fart. Inde i havnen blev skibet vendt og lagt på



Helt udslidte ser de heller ikke ud

plads. Alle virkede glade og vi siger tak for god indsats og godt selskab.

*Skibslagshilsen
Steen weile*