

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Grænseoverskridende vikingetræf

17 - 20 maj 2013

Dette blev det første grænseoverskridende vikingetræf. Målet var at lære hinanden at kende og få mulighed for at lære hinandens skibe at kende. Deltagermæssigt ikke overvældende, men absolut en succes.



Ragna fra Flensborg

Vi har i Sønderjylland og Slesvig en række historiske skibskopier, vi kender hinanden, men ikke godt nok - vi lever i hver vor andegård og det ville vi lave om på. Vi inviterede derfor til et pinsetræf for områdets skibe - med eller uden skib. Inviteret var Ragna af Flensborg, Sigyn fra Kappel, Freja Byrdingen fra Haderslev, Nydambåden og Hjortspring båden og så var vi selv med - Ottar Als og Sebbe Als



Sebbe Als fra Augustenborg
(arkivfoto)

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

fra Augustenborg. Det er jo interessant at det er skibe fra en periode på omkring 2.500 år! Træffet blev afholdt i Skibslaget Sebbe Als' naust i Augustenborg. Vi havde lidt svært med koordineringen idet mange ville være med uden at kunne sige præcis hvornår.

Fredag aften var vi et nogle stykker der tog ned og riggede Ottar kl. 17.00 samt



Ottar Als fra Augustenborg
(arkivfoto)

lænsede skibene. Herefter tog vi over på nausten for at møde de første. Vi fyrede op i en grill og hyggede os til klokken 21, men da der ikke var kommet flere lagde vi en seddel med telefon nr. og tog hjem. Lidt senere ringede Knut fra Ragna og fortalte at de var kommet. De var taget ind til havnen, havde pakket skibet og var roet ud til nausten. De fik at vide hvor nøglen lå og ville så klare sig selv.

Steen Weile



Søndag morgen - klokken er 9. På nausten møder vi en flok søvndrukne mennesker der lige er stået op efter en god nats søvn i telte. Der er lavet kaffe og der indtages

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

morgenmad. Stemningen er god, men der mangler en ting - vind! Planen er at sejle Sebbe til Sottrup skov for at besøge Nydambåden der i august skal søsættes - men hvem kan sejle uden vind? Det kan vi, men vor lille motorbåd foran. En hurtig rådslagning og beslutning. En lille flok sejler med motorbåden ind og henter Sebbe, de øvrige pakker en "madpakke". Skibet bliver hentet og ved 11 tiden går vi ombord



Med vinden i ryggen var det ikke vanskeligt at få skibet i havn.

og går for slæb mod Sottrup skov. Vi er ikke de eneste der ikke kan sejle - alle sejlbåde går for motor. Vi hygger os ombord og Ekaterini bliver sat på roret - det går rigtig fint - 2 min. oplæring, så kører det. Vi ankommer til Sottrup skov og lægger til ved pontonbroen. Det går lige for der er ikke meget vand. I samlet flok går det op til Nydamfolkets arbejdsplads. Skibet står der - et imponerende bygningsværk - og venter på at komme i vandet. Ragna vejer ca. 300 kg - Nydambåden ca. 4 ton, der er en forskel. De har også et værksted hvor de laver tovværk af lindebast og så laver de beklædning - alt skal være på plads. Vi bliver bænket i en barak ved siden



Og så ligger hun atter på sin vante plads i havnen

af og indtager frokosten. En stor tak til Nydam for rundvisningen. Så er der atter afgang mod nausten. At sætte sejl vil give samme mening som at tanke en hest med benzin. Vi går for slæb til nausten. Efter en kort pause går vi for slæb med Sebbe efter Jørgens båd, mens Ottar bliver slæbt af Fie. Et hold bliver sendt i byen for at

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

købe ind til aftensmad medens skibene bliver gjort klar - så skal vi bare tilbage til nausten og have tændt grillen. Vi havde ikke lige taget i betragtning hvor mange vi var og vi havde ingen biler. Skidt, vi sejler bare derud i Fie. Men, vi var otte ret voksne personer, og så glemte vi lige at sætte proppen i den automatiske lænsning. I stedet

for at vandet løb ud, løb det ind. Nå, lidt våde ben overlever man. Der kom meget vand ind med den store vægt og så begyndte det at skvulpe fra den ene side til den anden. Halvvejs til nausten gav vi op og søgte mod land. Dem der havde våde ben blev sendt i land og det gav noget til lattermusklerne. Vi blev 3 tilbage og tog lige en tur ud til roklubben, så var hun lænset!

Her lærte vi hvad en "glemt" læsehulsprop medfører!

Vi kom til nausten og fik gang i grillen - maden kom og blev tilberedt og så var der hygge. Der blev knyttet venskaber og lagt planer for sejlads med hinandens skibe. Vigtigst af alt - vi aftalte at mødes til Græseoverskridende vikingetræf i pinsen til næste år igen og her skal vi så prøve at få flere med.

En stor tak til de fremmødte - det var hyggeligt, meget hyggeligt og jeg er sikker på at alle er kommet hjem en oplevelse rigere. Vi er en del der ses igen til et arrangement på næste lørdag.

Steen Weile



Er det ikke mit spejlbillede jeg ser?