

Midsommer arrangement

Lørdag d. 16 juni 2012

Indrømmet - der gik lidt rod i logistikken med ændrede datoer og så lige sygdom midt i det hele, men os der kom havde en rigtig fin dag, god sejlsads med Ottar samt hygge og god mad på nausten.



Det startede med godt vejr fra morgenstunden, det kunne dog ikke helt holde, men skidt, pyt - det er dog kun vand der kommer fra oven. Vi mødtes kl. 14.00 på havnen, redningsveste med videre var på plads og skibet lænset. Vi var kun seks og en ret behersket vind, lige ind i havnen selvsagt, så den gik for årer fra havnen ud til Madeskoven hvor årerne blev taget ind og sejlet



sat. Fin vind, vi gik stille og roligt ud af fjorden. Ved lufthavnen var vi ret tæt på land og en stavvending skulle derfor have været hen over land så vi tog en kovending, gik med vinden rundt. Der var et stykke til havnen og vi skulle jo på nausten og gøre klar. Vinden var perfekt og vi løb direkte ind gennem fjorden og strøg først sejlet 10 meter fra vores pæle. Sejlet ned og 2 årer ud,

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

nogle få ro og skodetag, så var vi inde. Vi havde fået lidt vand på turen, men det var ikke noget at snakke om og på tidspunkter var vi oppe på 5 - 6 knob, så havde været en rigtig god og afslappet tur.

Vi kørte så på nausten og fik brygget noget kaffe og spiste 2 slags hjemmebagt kage - ikke dårligt. Vejret var ret godt og vi sad ude og hyggede os. Så



nærmede klokken sig seks og der blev tændt op i grillen. Der kom kun 2 mere så vi endte med 8 personer. Og så blev der ellers grillet - beaf, svinemørbrad, hamborgryg, pølser og kylling. Måltidet blev indtaget med rødvin - hvor har vi det egentlig godt! Omkring klokken 20.30 brød vi op og kunne kun konstatere



at det havde været en rigtig god dag -synd for dem der ikke var med, men der bliver flere muligheder.

**Skibslagshilsen
Steen weile**