

Det blæste en hel pelikan direkte ind i fjorden og der var kun 25 cm vand yderst ved broen på nausten og lufttemperaturen var kun 8°C. Roningen ud til nausten blev derfor aflyst.



Så var der flaghejsning

22 Linakker mødte derfor op på nausten klokken 14.30. De havde i forvejen placeret en partyvogn ved indkørslen. Vi har heldigvis lavet et læhegn i forlængelse af toiletterne og så står bulhuset der også - det gav nogen læ og det var godt nok for det var delvis et ude arrangement. Som en lille overraskelse fik de til opgave at stille sig i en cirkel omkring flag-



*Varm kaffe og hjemmebak
kage - ikke dårligt*

stangen og derefter hejse danebrog det gjorde de meget godt - det kunne en spejder ikke have gjort meget bedre. Så blev de bænket og fik kaffe og hjemmebak kage. Partyvognen var blevet åbnet og her blev der serveret mjød.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Efter kaffen blev de sendt ind og så var der en halv times foredrag og skibet, idéen bag samt bygning af skibet og så vore bedrifter gennem de sidste 43 år. Så måtte de atter ud for vi havde nogle konkurrencer de skulle gennemføre. Tovtrækning på stranden - ankerfræs i sandet med det 60 kg tunge anker samt stenkast. Der var en uhyggelig blæst og kulde, men humøret fejlede ikke noget.



Der trækkes bravt

Så blev de kaldt ind til spisning og det var et rigtig lækkert måltid. Efter maden var der så musik fra partyvognen og det resulterede i mange slags danse, lige fra enkeltmands dans til færøsk kædedans til tysk schlagermusik - fuld



Hold da op hvor den kan flyve!

kreativitet. Ved solnedgang dannede de atter kreds om flagstangen hvor flaget så blev taget ned. Denne gang blev der lavet gymnastik til for at holde varmen. Der blev også tændt bål for at de kunne holde varmen, men de fik

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

mere røg end varme.

Arrangementet varede indtil ca. klokken 22.30 hvor de lukkede og slukkede i god ro og orden.

Det var, set med vore øjne, et godt arrangement og nemt for os - ikke blot sørgede de for mad og drikke, men også for en meget fin oprydning. Dejligt at se folk more sig.



Færøsk kædedans til tysk schlagermusik

**Skibslagshilsen
Steen weile**



*Og så var der måltidet
indendørs*