

Med Ottar til Stålbroykke

20. juli 2013

Det var en pludselig indskydelse der skabte grundlaget til denne tur. Det bliver godt vejr - skal vi ikke sejle en tur på søndag - og så var 6 personer klar. Det var både for at få en god tur og som træningssejllads for en ny skipper.



Skønt vejr og god sejllads.

Klokken var 09.00 søndag morgen. Det var varmt og der stod en let vind lige ind i havnen. Vi pakkede skibet og stak af for roning. Men, forinden var der delt et lille glad mjød ud - fremstillet på Midtkobbel Castle. Det er en rigtig fin mjød og havguden fik også lige sin del - han syntes også godt om den for det blev rigtig fint vejr. Vi passerede nauste, campingpladsen og Ulkebøl krigshavn før vi satte sejlet og med en halv vind gled vi ud af fjorden. Der blev snakket og hygget, et lille glas mjød



Pladsen på sandstranden.

mere og en kop kaffe og så en herlig afslapning. Vi passerede Sønderborg Airport hvor vi besluttede at gå i land på Alssiden. Det voldte ikke noget problem, men vi ville gerne ind til en sandstrand og den lå lidt længere oppe. Så tog vi et kryds, men pludselig blev der stort set vindstille hvilket også betød at vi lå stille. Vi kunne se

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

vinden rundt om os, men vi lå lige i et hul. Så kom den igen og vi tog et ben ind mod sandstranden - her drille vinden atter og vi droppede sejlet og roede de sidste 8 - 10 minutter ind til kysten. Det var en rigtig fin strand og vi sejlede Ottar næsten helt op. Vore pakkenilleker kom i land og så blev der samlet brænde til grill. Der var træ nok så det tog ikke lang tid. Om sommeren kan man gå i bare tæer på sandstrand, det gjalt ikke her for sandet var brandvarmt. Der rød lidt pølser og brød på grillen og skænket både øl og vin - dejligt. Vi var de eneste på stranden, havde det hele for os selv - bare dejligt. Så pakkede vi sammen og sørgede for at der ikke var nogen der kunne se at vi havde været der og gik i skibet. Klokkeren 14.50 satte vi sejl og gled



Man kan godt lige få en på øjet.

for noget der lignede en læns ind af fjorden. Undervejs var der en der fik lyst til at lære splejsningens kunst. Da der ikke var nogen ombordværende der kunne tog hun en Iphone til hjælp og det lykkedes fint - fagre nye verden og umådelig dygtighed! Fin fart og ved 16.30 tiden smed vi sejlet lige uden for voret liggeplads. Skibet blev vendt og lagt på plads samt klargjort. Det havde været en dejlig tur med nogle dejlige



Der spejdes mod land.

mennesker - tak til jer alle. Flere skulle arrangere sådanne ture. Det er faktisk den længste sejlads Ottar har haft i flere år.

Skibslagshilsen
Steen weile