

Sejltur med Ottar

14. juli 2013

Planen var at tage en sejltur ud til halvmånen (nord for lufthavnen) og grille en bøf. Det er lidt synd at Ottar kun skal sejle i inderfjorden. Vi skulle have været 5, men vi blev kun tre.



Skovkokken igang med at tilberede en gourmet menu

Vi mødtes klokken 9.00 og fik redningsveste samt mad og drikke stablet ombord. Skibet blev lænset og så var vi klar. Det var tørvejr, men der blæste en frisk vind lige imod os. Nå pyt, - vi er "unge" mennesker, så vi var 2 der tog hver sin åre og så en kvindelig styrmand. Det gik fint, men da vi var ud for nausten så vi at der var



2/3 af besætningen igang med at indtage festmåltidet

et telt og at der gik en rundt derinde. Vi gik ind og lagde til ved broen. Det viste sig at være en der er opvokset i Augustenborg, men nu bosiddende i Helsingør. Han var på cykeltur - vi havde mange fælles bekendte fra området. Så roede vi videre og ved Madeskoven camping lagde vi mærke til at solen stod over rånokken, så vi

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

lagde til ved broen og delte en øl. Vi diskuterede så om vi skulle fortsætte til Ulkebøl krigshavn eller vi skulle krydse fjorden og gå i land der. Det blev den sidste løsning, så vi krydsede lige fjorden og lagde til ved badehusene - der var ikke en sjæl. Vi gik så hen til den officielle overnatningsplads, fandt noget brænde og lavede et bål. Da det var brændt ned til gløder kom risten på og så var der grillet kyllingebryst, gris i tynde skiver (bacon) og arsparges samt 3 forskellige slags kartofler - absolut ikke ringe. Efter maden sløjfede vi bålstedet og pakkede sammen. Tilbage ved skibet gav vi hende et skub ud og så satte vi sejlet. Vinden svingede meget, både i styrke og



Det er ingen sag at sejle når vinden arter sig vel

retning, men det gav ingen nævneværdige problemer. Undvejs mødte vi festflåden der rigtig havde gang i baren og da vi var ved slottet var der bryllupsfotografering ved H. C. Andersens bænk. Vi sejlede helt ind i havnen og droppede sejlet blot 15 meter fra pælene, så det var en smal sag at komme på plads. Skibet blev gjort klart og klokken var 14.15. En rigtig dejlig og afslappende tur selv om vi gerne havde



Bryllupsfotografering i parken, set fra Ottar

været 2 mere, så vi kunne være kommet lidt længere ud. Tak til deltagerne for en dejlig tur.

Skibslagshilsen
Steen Weile