

Ophaling af Ottar

Lørdag den 6. oktober 2012

Sæsonen er over og det er nu tide til at få Ottar op. Lidt ærgerligt at sommeren ikke bød på lidt bedre vejr, men vi har da lov til at håbe på at det bliver bedre til næste år.



*Den sidste rotur med Ottar
i år*

Vi var en lille håndfuld der mødtes på havnen klokken 09.00. Efter lidt hyggesnak gik vi ombord og fik bjerget vore fortøjninger med tilbehør og så var det for roning ud til nausten. Vejret var gråt, men det var trods alt tørvejr. Turen gik fint og efter et kvarter var vi fremme. På nausten var der dukket flere op og så stod den på morgenkaffe før arbejdet. Vi gik igang med at afrigge skibet og transportere alt løst ind på kysten. Vejret havde ændret karakter og var strålende - vandet strålede ned. Vi fik lagt baggestokke og så skulle hun bare op og se, det gik rigtig fint, da vi efterhånden var blevet 12



*Så var skib og "slæbere" på
plads*

mand. Efter at skibet var kommet op på pladsen kom det tunge arbejde, at få hende vendt, men det bød heller ikke på problemer og snart var hun klar til vinteren. Frokosten kaldte og fysisk arbejde styrker appetitten. Efter frokost fik vi årerne på loftet, masten hængt og og dørken på plads, så nu var det

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

broen der stod for tur. Bindetovene blev kappet - et tov bundet i og så var det i baljen (med brofaget altså) - hvorefter de blev flødet ind til land. De var meget våde og meget tunge og det regnede stadig, men intet kan kue gæve vikinger, så mens vandet stod ned og vi baksede med tunge, våde og beskidte brofag, gik snakken og der blev fortalt vittigheder så latteren gjaldede mellem husvæggene.



Så trækkes der i samlet flok

Det var en rigtig god dag hvor folk hyggede sig og vi fik udført de planlagte opgaver - en stor tak til deltagerne.

Steen Weile

Efteråret er over os - skoven falmer, men inden det iklæder den sig de smukkeste farver. Billedet er fra parken i Augustenborg, fotograferet mod nausten der ligger midt på kysten på den modsatte side.

