

En søndag med Ottar

De havde lovet rigtig godt vejr om søndagen 4. september og selv om tilliden til dem der gætter på vejret ikke er for god og det stort set har regnet hele sommeren, ja så besluttede vi os for en tur med Ottar.



Vi havde en god vind ud af fjorden

Hundredvis af grågæs trak hen over Augustenborg skov

Vi var 3 fra skibslaget samt 2 færingere og en dansker - fin besætning! Klokkene 10.45 roede vi ud til nausten - det var noget med en lyserød spand som bruges til noget ganske særligt. Vi kom fint derud og fik fundet spanden. Så var det afgang - for sejl, og vinden var fin, endog rigtig fin. Vi lå flere gange i nærheden af 6 knob. Under turen oplevede vi store gåseflokkede med hundredvis af idider trække hen over Augustenborg skov - efteråret er på vej! Et stykke ude fik vi fundet madpakker frem og fik en sjat kaffe til. En havde medbragt en flaske hvidvin og selvsagt også en proptrækker, selv om der var skueprop på, man skal jo være sikker. Ude i nærheden af den grønne femmer bøje lagde vi kursen mod Katholm (mågeøen) og vi kom også hen i nærheden af den da vejret begyndte at slå om. Vi tog derfor et ben mod lufthavnen og det gik også rigtig fint, men så begyndte vinden at løje af. Tjah, uden vind - ingen sejl, uden vind - roning, eller? Vi gjorde et tovværk klar og viftede med en tovende og 2 min. efter var vi for slæb med et stor Hollandsk sejlbad. Vi blev så slæbt helt ind i havnen, vendte skibet og fortøjede. Det ville have været fint at kunne sejle helt hjem og helst ville vi have været rundt om Katholm, men vi fik da en rigtig fin og hyggelig sejltur. Tak til deltagerne inclusive vore gæster der også nød turen.

Steen Weile

