

Ophaling af Sebbe

Ophalingen var fastlagt til den 8. oktober kl. 09.00. Der var kun mødt en en tre fire personer og 09.30 var vi otte. Mastekranen var optaget så det så ikke



Vi havde skibshund med ombord da vi sejlede ud til nausten

særlig godt ud. Omkring kl. 10.30 fik vi melding om at der var nogle flere på nausten og flere var på vej, så vi roede over til mastekranen for at få masten af. Første forsøg mislykkedes - tovet sad for langt nede på masten - andet forsøg gik rigtig fint, vi fik den ned og lagte i båden. Så fik vi et slæb ud til nausten hvor der i mellemtiden var kommet en hel del folk. Så startede den sædvanlige aktivitet med at tømme skibet for mast, sejl, rå, årer, dørk, ror m.m. men med alle dem der var mødt frem gik det let. Et andet hold tog sig af at tømme nausten for borde og bænke samt andet der røg op på loftet. Skibet blev derefter bragt i position og trukket op på stranden. Et forsøg med et moderne elektrisk spil viste sig ikke at kunne holde så det blev det



Skibet blev bragt i position før vi gik igang med optagningen

gamle håndbetjente spil der skulle klare opgaven. Det er en hård tjans at være spillemand, men med jævnlig udskiftning går det. Da skibet lå oppe på stranden blev der dømt middagspause og så blev der lavet leverpostej- og torske-rognsmadder mm. og så var der også en lille øl til. Efter en stund var der nogen der blev utålmodige og så var der dømt arbejde igen. Skibet blev skrubbet udvendig og så var det ellers "bare" at få hende op. Det gik også fint, så nu ligger hun i sit vinterhi.

Fortsættes

Så var der lige alt det løse der skulle på loftet - årer mv. og masten der skulle surres up under loftet og sejlet der skulle tages af råen. Men der var folk nok, vi var omkring 20, og stemningen var god så det forløb fint. Det var meget



To af spillemændene venter på "go" for at kunne fortsætte - "hvad sker der lige?"

glædeligt at se en del nye ansigter fra lokalområdet og så sandelig om der ikke også var 3 hunde der tumlede rundt. Det blev en rigtig fin dag med masser af aktivitet og vi nåede alt det vi skulle. En stor tak til alle de fremmødte for deres indsats.

Steen Weile

Uden mad og drikke, duer heltene ikke!



Fortsættes



Sebbe ligger rengjort - klar til at blive trukket i vinterhi.



Solen skinnede, men det blæste og var koldt.



Stemningen i Augustenborg fjord omkring ophalingen af et vikingeskib