

Kulturnat

Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg

August 2010

*Specialudgave
for Internettet*



Deep Purple kopier gav den gas

www.sebbeals.dk

Kulturnat i Sønderborg 20. august 2010



Middelalderfolket kom på besøg



Vikingetid kommunikerer med middelalder

Som mange andre foreninger var vi inviteret til Kulturnat i Sønderborg og, ja det kunne bestemt ikke skade og det gav endnu en tur.

Det var ikke så let at komme afsted da vi stort set alle er arbejdsramt, men 4 medlemmer mødte op fredag kl.

13.00, fik pakket og gik for slæb efter Fie med Ottar. I avisen stod der at Sebbe Als ville være der, men det var jo ikke så let! Det tog dem et par timer at nå derud, men de havde haft en god tur.

Skibet blev lagt ved trappen, neden for slottet. Vi var så nogen der stødte til efter arbejdstid - kl. 17.00 da det startede. Og det blev en fin aften hvor vi mødte både kendte og ukendte. Der var masser af musik og en masse stressende aktiviteter som vi holdt os langt fra. Ved 21 tiden pakkede vi sammen for vi skulle have flyttet Ottar over til Alsion for natten da vi ikke kunne efterlade hende ubevogtet. Det blev en fin aften rotur. Vi fik begge skibene godt fortøjet og gik tilbage til pladsen for at få det sidste ryddet op.

Man kan så sige at det sejmæssigt ikke havde været noget særligt, men

der tog vi revance dagen efter. Vi mødtes 6 medlemmer klokken 10.00 og et kvarter efter gik vi ud for sejl. Nu var det sådan at Fie havde slæbt Ottar til Sønderborg og det passede derfor fint at lade Ottar slæbe Fie tilbage til Augustenborg. Vi fik dog hurtigt problemer idet vinden sprang i alle retninger og legede kis-pus med vort gode skib og os og til sidst blev det for meget. Vi lod Fie slæbe Ottar hen til den nye bro hvor vi atter satte sejl. Fie kommer atter bag og så fik vi en rigtig fin sejltur ti Augustenborg. Ved Ørkobbøl var vi ved at komme lidt langt ind og der var en der skulle langs og spille petanque med mod borgmesteren, så han tog Fie det sidste lille stykke ind. Det gav mere højde og vi klarede os fint fri af både Ørkobbøl og Rønsten uden kryds. En



Ottar - et trækplaster for middelalderen

rigtig fin sejltur var slut da vi strøg sejlet 50 m før Ottars liggeplads.

En stor tak til dem der stod for arrangementet samt dem der nød sejturen hjem sammen med mig.

PS! Jeg gjorde det man aldrig gør - huskede kamera, men glemte hukommelseskort, så ingen billeder fra vor skønne sejlads hjem.

Skibslagshilsen

Steen Weile



Et sebbemedlem tog sig tid til at smøre motoren på et naboskib



Og det var en stor flot motor!