

Jyske Bank træder i vikingernes fodspor



Lørdag den 3. september mødte en flok medarbejdere med familie fra Jyske Bank op på dæmningen i Augustenborg for at lære noget mere om vikingerne samt få en anderledes dag sammen. Humøret var højt og vejret var perfekt - en rigtig sommerdag.



Tre mand ved tag-åren, så kunne det jo ikke gå helt galt.

En pølse, skal tilberedes med følelse - grillmesteren var dybt koncentreret.

Skibslaget Sebbe Als skulle danne rammerne for aktiviteterne og alt var klar, da første hold mødte op på dæmningen ved skibet klokken 12.00. Iført redningsveste gik de ombord og fik en kort instruktion i hvordan man ror et skib, bygget efter et 1000 år gammelt fund. Så blev der kastet los og årerne lagt ud. Roningen startede, men lignede den rene ynke - der var ligeså mange takter som der var årer. Men al begyndelse er svær og da vi passerede de sidste skibe i havnen var det straks meget bedre. Og selv de yngste roede med og idet de sad agterst i skibet var det dem der angav takten. Vi passerede roklubben da der pludselig var en der ytrede ønske om en ølpause, men der var ingen øl med! Så påstod han at han kunne lugte øl og vi fulgte derfor hans næse og roede ind til nausten (bådehuset) hvor vi var inde 12.45. Og ganske rigtigt, her havde de øl.



Fortsættes

Jyske Bank træder i vikingernes fodspor



Andet hold var taget på nausten og havde både dækket bord og tændt op i et par grill. Snart kom pølserne på og en herlig duft af sommer og pølser bredte sig. Det blev et



Fin opdækning og masser af mad - hvad kan man forlange mere?

rigtig lækker måltid med alt hvad hjertet kan begære i rigelige mængder. Der blev spist og snakket - hyggeligt.

Efter maden gav formanden en beretning om skibets historie og det var ingen sag for det var et utrolig lydhør publikum. Der kom nogle enkelte spørgsmål og så var alle klar over hvad Sebbe Als er for en størrelse.

Så var det tid for de udendørs aktiviteter hvor 4 hold skulle kæmpe om førstepladsen i dagens konkurrencer. Første disciplin var tovtrækning, for at vinde kræver det to ting: råstyrke samt teknik. Der blev virkelig lagt kræfter i og efter at alle hold havde været igennem var der en vinder, men der var flere discipliner. Den næste var stenkast og til det formål havde vi fundet en passende stor sten. Her blev der også virkelig lagt sjæl i og som billederne viser, var det de rene balletdansere der udfoldede sig. Her blev der så også kåret en vinder, men det var ikke slut endnu - sidste disciplin var båltænding med fyrstål.

Det kræver noget at vinde en tovtrækning.



Fortsættes

Jyske Bank træder i vikingernes fodspor



Stenkast er for specialister. Stenen var tung, men kraft og en god teknik sendes den afsted som en meteor. Det er i det hele taget underholdende at se på. Det minder



Superkvinden kaster meteoren

nærmest om ballet når folk sender stenen afsted. I konkurrencen gælt det om at kaste længst, men den kunstneriske udførelse burde måske have været vægtet med!

Det var ikke bare en, men alle havde deres egen stil og indrømmet, det så meget elegant ud - Jyske Bank forstår hvad det drejer sig om.

Mændene gjorde hvad de kunne, både for længden af kastet, men også elegancen



Fortsættes

Jyske Bank træder i vikingernes fodspor



Efterfølgende var der det store kaffebord, dækket op udenfor i det gode vejr. Der blev så foretaget præmieoverrækkelse. Arrangementet sluttede med at 2. hold roede skibet tilbage til havnen. En roklubsroer kunne godt tænke sig



Der blev slået ild og pustet for at få det til at brænde

at prøve at styre skibet og det var der ikke noget problem i - han gjorde det udemærket. Da vi var i havn var der opstået et lille problem. Den ene flagline var gået løs så flaget var kilet fast i toppen af masten. Der blev hurtigt rigget en bådsmandsstol til og 3 bankfolk halede et skibslagsmedlem op i toppen af masten så vi kunne få flaget ned.

Set med skibslaget øjne var det et dejligt arrangement. De praktiske ting stod deltagerne for og der var en stemning og et godt humør så man kunne ønske sig at være bankansat - hm! Vi håber at dette lille skrift giver et indtryk af arrangementet. En tak fra Skibslaget Sebbe Als.

Et skibslagsmedlem trækkes op i masten i en bådsmandsstol

**Steen Weile
Formand**

