

## Broen er taget ind - 11. december 2010



*Flagstangen, behøret fastgjort til bropælene - eller omvendt?*

Vinteren er over os. Sidste år mistede vi vore pæle, - isen tog dem. Det ville vi ikke risikere i år og 4 vikinger satte derfor hinanden stævne lørdag morgen klokken 09.00.

Det var et herrens vejr, det var slået over i tøj og der blæste en pelikan lige ind af fjorden. Den tynde is der havde lagt sig blæste sammen i et bælte tværs over fjorden og vandet, tjah, - det var der stort set ikke.

Jeg havde forsovet mig og kom i fuld firspring 09.15 - der var 2 mand og de var godt igang, de 2 af de 3

brofag var taget ind. Dog havde de et lille problem med det sidste, da de kun havde sko på og der var 20 cm vand for enden af broen, mine gummistøvler reddede situationen. Den sidst kom 09.20 og så skulle vi lige have klaret det sidste. Der var en der ikke var rigtig tryk ved den kraftige vind, så han tøjrede flagstangen til bropælene så den ikke skulle blæse væk - eller var de måske bropælene han var bange for forsvandt? Og så skulle vi have en kop kaffe, men det gik ikke, for den velmenene sjæl, der havde medbragt kaffen i en termokande havde placeret den på bordet udenfor og herfra tog den en tur i "dørken" - det kunne glasindsatsen ikke klare, når man rystede den sagde den mærkelige lyde. Klokke 09.50 brød vi op efter at have gennemgået nausten og sat alt hvad der kunne tage skade af vand højt op, og det var en god idé. Dagen efter var jeg på havnen og da stod vandet så højt at alle broer stod under vand. Det ville være umuligt, at komme på nausten uden søstøvler, men det har minimum stået oppe ved opholdsrummet - det vil et check en af de nærmeste dage sige mere om.

Skibslagshilsen

Steen Weile