

“Ophaling” af Sebbe

26. august 2015

Så er sommeren ved at være slut - det er faktisk blevet efterår og tid for ophaling af skibe. Der var annonceret ophaling startene fra dæmningen 26. september klokken 09.00. Men, der kom ikke så mange.



Det var næsten havblik da vi roede ud.

Der var kun en halv snes stykker samt 3 børn. Det er for lidt til en ophaling og projektet var derfor ved at blive afblæst. I stedet foreslog formanden, at vi roede ud til nausten og afriggede skibet, da vi nu var kommet og vejret var rigtig fint. Forslaget blev godkendt og kort efter var vi på vej mod nausten for årer. Det blev en dejlig lille rotur. På nausten gik vi igang med at rydde kasser, borde og bænke op på loftet. Med to mand på loftet gik det meget fint. Så var der masten - hvordan får man den lagt ned når men nu ikke lige har prøvet det før? Efter en gennemgående forklaring gik vi igang og det lykkedes fint - den kom ned i god behold og besætning ligeså. Den blev nu båret ind i nausten hvor sejlet var blevet hængt til tørre før det skal i vinterhi.



Så er skibet klar til ophaling.

Hoved og hale blev demonteret og så kunne vi ikke rigtig komme længere med det. Et par var blevet sendt i byen og se, de kom igen, medbringende frokost. Formanden havde uddelt slæbeøl selv om det ikke var skibet vi slæbte.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der blev dækket op ved Knud den Stores bord uden for nausten. Først arbejde og så frisk luft - det giver appetit! Der var en der med en leverpostejmad i hånden sad og funderede over hvor mange millioner kroner der var blevet brugt på at finde Danmarks nationalret - man kunne da bare have valgt leverpostej på rugbrød, det bliver da ikke mere dansk.

Så blev der gjort klar til hjemsejladsen. Vi havde vinden i ryggen - roede ud til sejrenden - tog ti åretag og så sejlede vi for riggen (nå nej, den lå på nausten) men der var



Udendørs frokost i slutningen af september - ikke dårligt.

fremdrift nok til at holde styrefart og omkring 20 minutter efter gled vi ind i havnen, uden at have brugt en åre fra sandtangen ved roklubben. Så vendte vi skibet for årer og lagde det på plads. Selv om vi ikke fik skibet op fik vi en fin dag og gjort klar til ophalengen der finder sted **næste lørdag samme tid og samme sted - så mød op - er vi folk nok er det ingen sag.**

Skibslagshilsen
Steen



Sejlet er hængt til tørre - det er ingen hængekøje!