

Ottartur / En Søndag på Als

2015-08-23

Der var inviteret til sejlads med Ottar på denne skønne søndag. Vinden var en 6-7 m/s fra øst, og vi var et helt skib fuld af mennesker der var klar på at tage



Der fødselsdagshygges i solen

af sted. Så vi fik redningsveste på, der blev holdt en briefing (ikke alle var så befarne i tovværket), og så tog vi afsted.

Det blev ret hurtigt klart at vejret var perfekt til at sejle ud i fjorden – der lå en del både foran slottet (der skulle afholdes En Søndag på Als), men efter at have passeret dem var det op med kluden. Så gik det for alvor derudaf! Det var en plat læns og fyldt skib, men selv med dette var Ottar oppe på næsten 7 knob! Gitte var virkelig

begejstret, for det her var virkelig herresejlads!

Desværre var glæden kort, for sikkerhed kommer jo først, og at begynde at sejle bidevind med dagens besætning og vindstyrke ville ikke give en god oplevelse, så ude omkring Mæhlen måtte vi stryge sejlet og have årerne ud. Men selv på riggen sejlede vi 4-5 knob! Da vi begyndte at ro og vendte om tog det



Så unger, så er der frisksamlet aftensmad!

ret meget af farten. Med 6 årer i vandet var vi "oppe" på 2 knob(!).

Vi valgte at gå ind under land for at begrænse strømafdrift, og efter en rum tid var vi ovre ved Nausten hvor vi gik ind. Det var jo Mettes fødselsdag, så det gav kaffe og kage, flagning og en lille fødselsdagssang oveni. Der gik ikke så længe, så startede musikken ovre fra slottet – rigtig hyggeligt!

Efter en rum tid besluttede vi at vi nok skulle ind til havn igen, så vi gjorde klar til dette. Ovre på slottet spillede Stig & Vennerne; en Bamses Venner-kopi. Og lige som vi trådte ud i Ottar begyndte de at spille "I en lille båd der gynger" – jojo, man skulle tro de kunne se os.

Vi roede ind mod havnen, og da vi kom hen mod slottet stoppede musikken. Vi måtte jo hellere få lidt gang i butikken, så der blev skrålet "I en lille båd der

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

gynger” alt imens vi roede som gale for at komme i havn. Der blev trukket lidt på smilebåndet fra de andre både, men vi havde det alle sjovt!



Se hvor vi HYYYYYGGER OSSS!!

Vel inde i havn blev der gjort klart skib og alle gik hvert til sit. En hyggelig dag, roturen til trods!

Skibslagshilsener,

Allan Jensen