

En skøn eftermiddag med Rotary

20. august 2015

Rotary var værter for 15 internationale unge fra lige så mange forskellige lande og ville i den forbindelse gerne have dem ud at sejle med et vikingskib. Det går ikke at sejle, men en rotur ud til nausten med forskellige aktiviteter var mulig.



Vi roede ud forbi det smukke Augustenborg slot.

Vi var 6 sebbefolk der mødtes på dæmningen klokken 15.15 og gjorde skibet klar til gæsterne kom klokken 15.30. De blev iført redningsveste og gik ombord i skibet. Det er altid sin sag at få en flok på 20 mennesker ombord og få den placeret rigtigt, men det lykkedes og så var der den sædvanlige introduktion til hvordan man sejler - styrbord side og bagbord side samt hvad man bruger en åre til og hvordan.



Ankomst til nausten (bådehuset).

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Vi fik os skubbet ud og begyndte at ro. Det var lidt vanskeligt at forstå, og hvorfor talte man en to på engelsk, hvad var forskellen på en og to?

Vi kom godt afsted og stille og roligt gik det bedre og bedre. Ude ved nausten, før vi gik til land, forberedte vi dem på at de muligvis måtte gå i vandet for at komme i land, idet vi mangler de 3 yderste brofag. Skal vi så tage alt tøjet af var der en ung pige der spurgte - ja selvfølgelig lød svaret fra flere (mænd).



De unge mennesker dannede et rigtig godt hold.

Vi kom dog ind til resterne af broen så de kom tørskoede i land. Efter en kort pause gik vi så igang med legene. Først var der stenkast og det udførte de meget kunstnerisk - det lignede en dans, når de slap den ret tunge sten. Så var der bål-tænding med fyrstål og flintesten, det havde de aldrig prøvet før - det var ikke let, men de blev ihærdigt ved og efter 20 minutter lykkedes det første hold - andet hold brugte ligeså lang tid og fik næsten lavet et bål. Så blev der kaldt ind til tovtrækning.



En ret stor sten bliver sendt afsted.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Begge hold kæmpede indædt indtil der blev fundet en vinder. Der blev nu tændt op i grill og bålstedet. De startede med snobrød. Nogle mente at der var mest varme i flammerne, så deres brød lignede mest kulstykker når de var færdige. Så kom der forskellige lækkerier på grillen og der blev sat mjødglass på bordet (fremstillet af pottemageren i Juelsminde) og der var selvsagt også mjød til. Der var dækket op med borde og bænke inde i nausten, men i det gode vejr blev det Knud's bord udenfor der blev brugt.



Det tog nogen tid, men de fik ild med ildstålet.

De fik også vist hvordan man skrev med runer, men nu begyndte tiden at løbe. Resultatet blev at jeg måtte fortælle skibets 48 års historie på blot 12 minutter. Vi gik så i skibet og ville egentlig lade tingene stå, og så køre ud og rydde det sidste på plads, men nej, det tog vore gæster sig af.



Tovtrækning - den fik hele armen.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Vi fik besætningen ombord, skoddede ud og gik derefter for roning mod Augustenborg og se, det gik meget bedre. Ind imellem strøg takten mellem siderne, så først var det den ene og så den anden side der roede. Resultatet er, set bagfra, som at se en vraltene and. Inde i havnen roede vi skibet ind på tværs af pælene hvorefter vi med roning og skodning fik hende vendt helt og bakket ind for skodning så hun nu ligger klar til at sejle ud, det var ikke noget problem.



Der bages snobrød.

Vi tog afsked med vore glade gæster samt deres værtsfolk, efter en herlig eftermiddag - Sebbe har nu, endnu engang ageret som ambassadør for Danmark. Skibslagsfolket gjorde det også rigtig godt, alle hjalp hinanden og stemningen var i top - godt gået.

Skibslagshilsen
Steen



Turen tilbage til Augustenborg foregik i den nedgående aftensol.