

Sebbe er hjemme igen

19. august 2015

Efter Sottrupskov arrangementet var Sebbe blevet liggende deroppe. Meningen var så at slæbe hende videre til Kulturnat i Sønderborg, men af forskellige årsager blev dette arrangement aflyst fra vor side. Så skibet skulle bare tilbage til Augustenborg.



Hov - var der ingen besætning på Sebbe?

Planen var at slæbe skibet hjem i mandags, men stærk blæst og en strejkende motor gjorde at vi udsatte det til idag, onsdag. Vores slæbemester havde fået båden klar og en eller anden havde snakket med sin gud og skaffet stille vejr og solskin. Vi mødtes 8 mand på havnen klokken 15.15 og da båden var klar gik vi ombord og tøffede stille og roligt ud af havnen. Da vi var forbi roklubben trykkede slæbemesteren på gashåndtaget - vi hørte lige de 130 heste vrinske og så gik det stærkt! 26 knob var vi oppe på så turen til Sottrupskov tog ikke lang tid. Vel ankomne gik vi igang med at klargøre skibet. Dem lange slæbeline lå og hyggede sig indfiltret i et andet tovværk og så skulle



Jo de var med - de sad og hyggede sig agter i skibet!

vi lige have afrigget det tovværk der var lånt ved Nydam. Uheldigvis havde de sidste sejlene lagt skibet med forstavnen indad og da der står en del pæle gav det os lidt kvaler at få skibet vendt så vi kunne gå for slæb, men det lykkedes.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Vi fik slæbebåden foran og valgt en roergænger og så gled vi stille og roligt mod Augustenborg (5 - 6 knob). Med en let vind og fuld sol er det skønt at ligge og slappe af i Sebbe. En enkelt øl blev delt og jeg havde mit kamera at lege med. Det er jo ikke nogen lang tur og inden vi så os om gled vi ind forbi den smukke Augustenborg skov. På den styrbord side stod de blå træer og selv om vi kiggede godt efter kunne vi ikke se at der er kommet blade på.



Fotografen kom med på billedet da han (jeg) fotograferede styrmanden spejlet i en solbrille!

Jeg har snakket med ham (kunstneren) der har plantet dem - han siger det er blåbærtræer! Ved parken kortede vi slæbelinen op. Inde i havnen kom vinden fra alle retninger og Sebbe slog lidt med halen, måske var hun glad for at komme hjem. Efter en havnemanøvre og med enkelte årer ude, gled Sebbe stille og fredeligt ind på plads, selvsagt med forstævnen ud af. Der blev gjort klart skib og sagt pænt farvel og så var opgaven løst. Der var en behagelig stemning på hele turen - arbejde kan også være en fornøjelse. En tak til deltagerne for hyggeligt samvær.

Skibslagshilsen
Steen



En dybt koncentreret
styrmand / kvinde.