

Skippertur

11+12. Juli 2015

Over vinteren har flere medlemmer deltaget i Yachtskipper 3-undervisningen, og dette har resulteret i at 3 medlemmer er bestået. Men ét er et søkort at læse, noget andet et vikingskib at føre, så Exe havde tilbudt at tage de



Sebbe på vej ud af havnen

nyuddannede med ud for at lære at sejle Sebbe.

Vi mødtes på dæmningen, og efter at have checket og pakket skibet stævnedes Sebbe ud for årer. Fie skulle med, men havde lidt motorvanskeligheder, så der gik lidt tid inden hun kunne følge med.

Ovre ved Nausten blev der lagt til, proviant og andre fornødenheder taget om bord, og så blev der stævnet ud. Da sø og vind var ret rolige blev

Fie liggende ved Nausten.

Ikke så langt fra Arnkil-kysten satte vi sejl, og så gik det derudaf for fulde gardiner. Altså, den slags gardiner der hænger meget stille og roligt, for den smule vind der trods alt kom fra syd/sydvest var der ikke meget af. Sebbe



Sejlads lørdag. Bemærk afdriften i kølvandet

kom fremad med cirka 2 knob, så der var rigelig tid til at snakke om løst og fast og få nogle tips om sejlads fra skipper Exe.

Ude omkring lufthavnen valgte vi at gå over mod østkysten, og så kunne vi prøve at krydse nogle

gange. Der måtte årer i vandet for at få os rundt, men rundt kom vi da. Vi fik lavet et par stille og rolige kryds frem og tilbage, men et kig på landskab og GPS afslørede at der var mere afdrift end der fra fremdrift, så til sidst måtte vi give fortabt, tage kluden ned og så ro sydpå. Der gik dog ikke længe før der kom en venlig sjæl; Marco Polo af Middelfart. Han tog os med på slæb til Nausten. Her fik vi lagt til, og et par stykker der skulle ind til havnen i Augustenborg fik et lift med Fie og tilbage igen. Fremme ved Nausten

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

begyndte et par medlemmer at gøre klart skib; lidt senere tog et par personer på indkøb til aftensmaden. Der blev grillet til den store guldmedalje, og senere festet til halvsent på natten.

Næste morgen blev der indtaget morgenmad; folk var sat i stævne til kl 10, og



Skipper Benny med rorpinden for første gang!

ca kl 11.30 var vi klar til at sejle afsted. Det var blæst noget op, mere end hvad DMI havde lovet, og Sebbe var desværre lagt til på den forkerte side af broen, så den havde det ikke så godt længere. Der skal lidt reparation til før den er klar til pæn brug igen.

Denne gang slæbte vi Sebbe afsted med Fie; vinden var på ca 6-8 m/s og i vest/nordvest, så det kunne blive en rigtig fin sejltur. Vi tog nordøst for

Arnkiløre og satte så sejl, og så skete der noget! Sebbe sejlede lige så fint afsted; vi valgte ikke at krydse da der ikke var så mange i besætningen, men



Afsted det gå for en plat læns!

det var heller ikke nødvendigt. Lidt flytten frem og tilbage med sejlet, så kunne vi fint sejle ned igennem Allsund. Vi kom en smule tæt på land ved Sebbelev skov, men kom ud af situationen ved en lidt kreativ rorføring, og snart var vi stille og roligt på vej ind mod havn på en plat læns.

Fremme ved havnen var der nogle stykker der gjorde klart skib,

og efter en times tid var det hele tømt og pænt lagt til, og alle kunne gå hjem, nogle (sejlads)erfaringer og –oplevelser rigere.

Allan Jensen