

Årets første torsdagssejlads

16. juli 2015

Det var tilfældigvis torsdag, det var godt vejr - lunt og stille. Man kunne jo sætte sig og se en flok mennesker cykle rundt i Frankrig på TV - det gjorde vi ikke! I stedet var vi en besætning der mødtes og tog en tur med Ottar - det var et godt valg.



Der er så dejligt derude på vandet i godt selskab.

Efter at have hilst på hinanden gik vi igang med at lænse skibet for den vædske (vand, H₂O) der skal være udenfor skibet og ikke indeni. Så var der ombordstigning og klargøring af skib til afgang. Før vi sejlede ud var der en der havde medbragt en flaske trylledrik - han ofrede først en dram til havguden hvorefter besætningen fik en lille "spids" på nær vort yngste deltager, der kun fik lov at snuse. Vi startede med at ro ud af havnen, og her var vi så heldige at møde et par skibslagsmedlemmer i en motorbåd, så vi fik et slæb ud til Madeskoven, hvor der er lidt mere vand at sejle på. Vi sagde tak for slæb og gjorde sejlet klar. Op med sejlet og så afsted! Når man



Skønt er det at sidde med tæerne i vand.

krydser op mod vinden er vendinger nødvendige og man har her 2 muligheder - stagvending og kovending. Stagvendingen er den rigtige måde at vende på, da man taber mindst højde, men det kræver lidt mere precision og sejlet skal rundt hurtigt på

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

det rigtige tidspunkt og halsen sættes i en fart ellers mislykkes det. Det var det helt rigtige vejr at træne i og det resulterede i en del mislykkedes vendinger, hvor vi måtte tage en kovending i stedet. Skipper fik her lært, at når man kommanderer "kovending" skal det efterfølges af "muh", - der blev en del "muhen" på turen. Så gik vi indad og havde næsten en læns med meget let vind. Ved skoven var der næsten ingen vind, men det lykkedes, at sejle helt ind i havnen til vor liggeplads. Inde i havnen hvor vi næsten ingen fart havde, blev vort yngste medlem lidt overmodig, da hun ville sidde på rælingen med fødderne i det dejlige vand. Hun mistede ballancen og befandt sig således pludselig uden for skibet, hængende sig fast til rælingen. Idet hun er en god svømmer og havde redningsvest på var der ingen fare - hun blev bare fisket indendørs igen - det gav kun et par våde bukser - det tog hun som en "mand".



Styrmand (kvinde) samt skipper der er ved at finde ud af hvad man bruge brasen til.

Skibet kom på plads og blev gjort klart. Det havde været en dejlig tur. Det ville selvsagt have været lækkert med en heldags tur! En tak til deltagerne - og husk - godt humør er med til at gøre en tur til en hyggelig oplevelse!

Skibslagshilsen
Steen Weile