

Årets første sejltur

1. juli 2015

Telefonen ringede, det var onsdag - "skal vi ikke tage ud at sejle en tur" lød det i den anden ende. "Jo, det kan vi da godt og så kan vi tage ind på nausten og grille" - som sagt så gjort.



Mad og drikke må der ikke mangle.

Vi mødtes en håndfuld på dæmningen klokken 17.30 iført godt humør samt mad og drikke. Vejret var godt, lunt, frisk vind og fuld sol. Vi fik sejlet gjort klart og lavede en flyvende start med en halv vind fra broen.

Vinden var ret frisk og vi skød en rigtig fin fart. Egentlig ville vi være gået direkte ind til nausten, men vi slog et slag ud til Madeskoven. Et par vendinger mislykkedes og vi blev derfor nød til at lave en kovending. Vi kom rundt og gik i retning mod roklubben hvor vi skulle lave en sidste vending, men det gik galt for tovværket havde sat sig fast så det tog for lang tid før halsen var sat og så var der kun en ting at gøre - tage sejlet ned og ro. Det gjorde vi så og et lille kvarter efter lagde vi til ved broen. Vi havde sendt en kurrer i forvejen så der



Der blev trukket i årene af ung som gam... / voksen!

var tændt op i grillen og snart var der mad og gode drikkevarer til. De to børn (børnebørn) vi havde med morede sig gevaldigt, især på nausten hvor de fik lov til at lage med en stor økse (af plastik naturligvis). Men alting har en ende, også en onsdags grillaften på nausten, så vi ryddede pænt op, pakkede vore

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

sydhavsfrugter og gik ombord i skibet. Vinden var ikke til at sætte sejl, så det blev en rotur. Som ung skal man jo starte et sted for at blive skipper, så den 9 årige fik overladt roret. Efter at have fået en halv videnskabelig instruktion siger pigen så "det vil sige når jeg trækker sejler vi den vej og når jeg skubber så sejler vi den vej? - Nåh ja, så enkelt er det jo egentlig. Det gik rigtig fint (selvsagt under kyndig vejledning). Vi fik skibet vendt i havnen og lagt på plads. Skibet blev gjet klar til i morgen hvor der er torsdagssejllads.



En ung styrmand tager sin tøm!



Sebbes mast trænger til at blive rettet op - det nåede vi ikke!



Som ud af den blå luft er der skudt en mindre skov blå træer op langs fjorden.

Her sluttede så en hyggelig aften med sejllads og grillmad på et af Danmarks smukkeste steder.

Skibslagshilsen
Steen Weile