

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Så kom vi lidt videre

15. maj 2015

Vi var nogen stykker der havde sat hinanden stævne på nausten idag for at fortsætte reparationsarbejdet. Sjovt nok blev det til en 8 - 10 personer der var forbi og gav en hånd med. Vi kom ikke helt så langt med Sebbe som vi havde planlagt, men fik til gengæld lavet meget andet.



Findes der mon et smukkere sted man kan spise en grillpølse og drikke en øl?

Vi startede med en kop kaffe og så gik vi igang. Vi skulle have fremstillet 2 forstærkninger og det bedste træ vi kunne finde var et endestykke fra en af plankerne, så det var igang med saven og så var det med at få tykkelsen halveret, her brugte vi et lidt mere moderne værktøj der irriterende nok larmer. Samtidig var en igang med knæene.



Midt i græsslåningen vågnede plæneklipper manden op!



De øvrige gik igang med at "pek spåne" som det hedder lokalt - at samle spåner op så vi kunne få slået græs. Det blev også klaret og græsset blev slået og som det ses var det ret højt.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Bulhuset blev også ryddet for bare det at få plæneklipperen ud var lidt af et projekt. Og her dukkede der flere interessante ting op bl.a. maling og diverse olier. Affaldet blev sat for sig selv så det kan blive transporteret væk sammen med noget gammelt malet træ der ligger ved tjørnen - det må ikke brændes! Så blev bålstedet rengjort og luget hvorefter de sidste spåner blev brændt af. Nu er der rimelig styr på området og nu skal det så bare holdes (mest græsslåning). Ved middagstid kom der en med grillpølser og brød og så stod den på grillhygge. Vejret var helt i top - stille og sol så vi sad på "Knud den stores bænk" med udsigt til vandet, den lysegrønne skov og slottet. Efter spisningen blev der arbejdet videre intil vi fik besøg af nogle deltagere i et arrangement ovre på sandtangen ved vandskiklubben. Det viste sig at være havjagtpramme og de var omkring 35 deltagere i de små både.



Paparazzi-foto med full zoom - vi var jo lidt nysgerrige!

De kom fra forskellige steder - bl.a. Kalundborg og Falster - en rigtig lang tur. Så vidt jeg forstod hed bådtypen MOPA og de var ingen egentlig forening, men nogen der kendte hinanden og havde et netværk. De fik Sebbes historie og en brochure de kunne medbringe ud i deres del af verden. Vi stoppede vore aktiviteter og lukkede og slukkede ved 15 tiden.



Mopa bådene takkede af og skulle videre til et overnatningssted syd for Hardeshøj.

En rigtig god dag med et rigtig godt hold - tak for indsatsen, vi ses.

Skibslagshilsen
Steen Weile