

Arbejdslørdag på Nausten

2015-05-02

Lørdag den 2. maj var ellers afsat til søsætning af Sebbe; når hun søsættes og eventuelt lækker lidt plejer vi at stoppe savsmuld i vandet, som så trænger ind i hullet og tætnes, men når der mangler 8 x 0,5 meter planke skal der bruges umanerlig meget savsmuld, så den plan blev opgivet.

I stedet havde vi sat en god flok "sebber" stævne på Nausten til at arbejde på at få sat planken i.



Øivind foretrækker at bruge almindelig økse til at tage spån – det gik også rapt!

Øivind (formand for Ladby Skibslaug) havde tilbudt hans hjælp i weekenden, så han blev hentet ved færgen lidt i 8. Der blev shoppet morgenmad, og så gik det afsted til Nausten.

Ved morgenmadstid dukkede Nicole, Mette, Käthe, Liv og en veninde også op. Senere dukkede Kim, Ekaterini og Lukas op, og så gik arbejdet ellers godt deruda'!

Mast, rå og dørk blev hevet udenfor, og så skulle penslerne svinges! Imens blev der hugget med både

almindelig økse og skarøkse for at få bjørn og forstærkning ned i dimensioner der var brugbare.



Sådan "kold-damper" man en lægte der skal krumme.. Håber vi!

Hr. Formand valgte som vanligt at være lidt kreativ – forstærkningen i stævnen skal jo krumme for at passe, og her bruges normalt en dampkasse. Men efter lidt søgen rundt i inderlomme og handskerum måtte det konstateres at en sådan ikke var at

forefinde, så kreativitet måtte til, så der ligger en (forhåbentlig) krum forstærkning bag Nausten mod gården til næste arbejdsdag.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Hele dagen var der ellers liv nede på stranden – der var hele tiden folk i våddragt, og vi fandt ud af at der var et adventure race i området, og lige her skulle man altså svømme eller ro over til roklubben. En forfriskende oplevelse lige for tiden skulle man mene!

Hen ad frokosttid blev alle trommet sammen, men så dukkede Hagbart, vor gode skibstømrerven, op. Han havde medbragt sønnike og fiskestang, og han var så venlig at stille håndelag og ekspertise til rådighed med planken. Så der gik ikke længe før der var streget op og gang i justering af planken. Fantastisk at se når først eksperter folder sig ud!

Imens Øivind og Kim ”hyggede” sig med forstærkning, knæ og bjørn, havde Nicole og pigerne været meget aktiv med at male dørk, men en dørkbrædde havde set sine bedste dage. Så de kastede sig uden at kny ud i at lave en ny – og da dagen var

omme havde Käthe, Liv og Emilie produceret en fin, ny dørkbrædde! Den skal lige finjusteres i Sebbe, have en gang primer og maling, så er den klar til pænt brug.



Adventure-race – de ser ikke ud til at være vilde for at komme i vandet?



Hagbart to the rescue!

Henad 4-tiden begyndte folk at sive, og Øivind og Hr. Formand valgte at tage ud og støtte det lokale erhvervsliv ved at spise med kniv og gaffel (Hertug Burger), og herefter tog Øivind med færgen.

Tak til alle der deltog, og specielt tak til Øivind for at komme fra Kerteminde for at hjælpe os – som altid en hyggelig og produktiv dag! Vi får snart Sebbe ud hvor hun føler sig hjemme – på bølgen den blå!

Skibslagshilsener,

Allan Jensen, formand Sebbe Als

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg