

Skibslaget Sebbe Als

De morgenduelige var på nausten kl. 9 og startede dagen med en kop kaffe og brød. Dagens opgaver var at få tilpasset den store bordplanke, få hugget knæ samt få monteret nye vindskeder på gavlen af nausten.



Der var masser af plads udenfor til at hugge, da Ottar jo allerede er blevet søsat og ligger i havnen. Der var lidt problemer med en begyndende inkontinens, men nu er hun tæt og mangler kun at få rejst masten og blive rigget til. Som Allan allerede har skrevet andetsteds, kommer det til at tage noget længere tid før Sebbe er klar.



Så er bordet ved at blive gjort klar til en prøveisætning. Men det er ikke så ligetil at forny gamle damer, så ud med planken igen og igang med endnu en finpudsning. Men da dagen var omme havde Jørgen fået bordet tilpasset. Næste opgave bliver så at få det monteret med hvad deraf følger af

Indimellem alt arbejdet fik vi da også tid til at bænke os omkring et veldækket bord og få et velfortjent måltid mad og en bette dram. Og med et blik på den efterhånden noget tomme regattarom-flaske, er det en skam Sebbe ikke når at blive klar til regatten. Nu må vi sætte vores lid til at Viggo henter en rom hjem til os med Ottar.





Vor udsendte mænd på taget (Roy og Allan) havde travlt med vindskederne, så nu skulle græstaget gerne blive liggende på Nausten, idet der er kommet nyt træværk hele vejen rundt.

Selvom der blev hugget bravt, så er der mange timers huggearbejde endnu, så gæve Sebbefolk og andre interesserede - I skal være så hjertelig velkommen !



Dette var så denne arbejdsdag - imorgen er der igen arbejdsdag. Håber der vil komme rigtig mange - for hvorfor ligge derhjemme på divaneren og se tennis - når nu man kan få frisk luft, arbejde og behageligt selskab **HELT GRATIS !**

med skibslagshilsen
Peter Svendsen

