

Ironisk nok - men fint!

16. april 2015

Efter meget søgen havde vi fået fat i træ - helt ovre i Gråsten og brugte både meget kørsel og arbejde med at få det hentet, men alle var glade. Men ind imellem sker der sjove ting og sager.



Så "ryger" det store egetræ - stammen er rådden indeni.

Det var den 16. april - dagen efter at vi havde hentet træet i Gråsten skov. På grund af min rygskade arbejdede jeg hjemmefra og med et hurtigt internet er det jo ikke noget problem. Hen mod middag startede der et værre spektakel udenfor. I første omgang tog jeg ikke notits af det, men på et tidspunkt blev jeg nysgerrig og kiggede ud. Jeg gjorde store øjne da jeg så at de var ved at kappe et stort egetræ ned 50 meter fra huset. Nu stod jeg og skulle have telefonmøde og dårlig tid, så jeg ringede til JP der omgående tog vejen mod



Den første del af træet ligger klar til Sebbe.

Notmark. I mellemtiden blev mit møde aflyst, så jeg gik ud og snakkede med manden. Jo, men det var da ikke noget problem, vi kunne da bare pege de

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

grene ud vi ville have, så skulle han da gerne skære dem af til os - stort smil. JP kom og vi fik skåret de grene af vi mente kunne bruges. De blev så lagt ved vejen. Nu er jeg ret uarbejdsdygtig, men savføren fra dagen i forvejen var villig til at skære dem til og lægge dem over til os, så da jeg kom hjem fra kiopraktor havde han klaret det sammen med nabosønnen der også er stor og stærk. Nu skal vi så bare lige have dem fragtet over på nausten. Nu skulle vi ikke mangle træ!

Skibslagshilsen
Steen Weile



Imponerende at der findes maskiner, så en mand kan klare fældning af så stort et træ.