

Så var der brug for en savfører!

15. april 2015

I forbindelse med reparationen var vi løbet tør for træ til knæ og hvor får man så lige det fra? Der var en der tog affære og fandt noget træ i Gråsten skov. Det skulle så bare være at hente det, men det blev en langt mere kompliceret sag.



Når man nu sidder i en anhænger i Gråsten skov, kan man jo lige så godt udnytte tien.

I første omgang skulle vi ud at se på træet, men adressen gav ikke noget resultat. Vi var da ude i skoven og træer var der nok af, men de stod op endnu - vi måtte køre hjem med uforrettet sag. JP var så derude endnu engang og fandt noget der muligvis kunne bruges. Så kørte vi derud igen i går og havde medbragt både anhænger og motorsav, men ak og ve, specielt ve - inden vi kom igang forløftede jeg mig på en stor kævle og blev derved mindet om at jeg ikke er 18 år længere. Atter måtte vi køre hjem med uforrettet sag.



Det er ikke let at finde godt groet træ.

Så fik vi banket 3 stærke fyre sammen til i aften og så prøvede vi igen. Det lykkedes! Vi mødtes ved Dybbøl og kørte så ud til skoven, men der var bare en indkørselstilladelse til skoven og vi var 5 voksne mænd, nogen endda lidt mere voksne, så der var ikke plads i bilen, men hvad gør det når der er

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

en anhænger bagefter bilen! Der var en der entrede den og så gik det ind i skoven. Jeg var fuldt påklædt (havde mit kamera med og skulle tage billeder) så jeg kiggede ikke efter og pludselig var vi kørt forbi. Så skulle traileren kobles fra så vi kunne få vendt og komme tilbage. Træet blev fundet og så var det bare med at finde noget der kunne bruges og få det skåret af. Det var blevet rigtig dårligt vejr med blæst og småregn, men pyt - humøret var godt. Vi pillede ud og savføreren gjorde et fint stykke arbejde med saven, og når der var træ



Der saves og holdes igen, det var tungt træ vi havde med at gøre.

klar bar de stærke gutter det ud på traileren. Der var dog et stykke træ der krævede lidt mere kraft da den var større og skal bruges til bjørnen - det store vandret liggende knæ der sidder i mastefaget. Efter en stund var vi klar. 2 mand hoppede i hængeren sammen med træet og kørte så med ned til bilerne. Herfra gik det over til nausten hvor træet blev læsset af - nu kan vi komme videre.



Så ligger træet klar ved bulhuset.

Dårligt vejr og hårdt arbejde, men som oftest var det hyggeligt - tak til deltagerne for veludført arbejde og godt samvær!

Skibslagshilsen
Steen Weile