

Påskelejr 2015

2-4 April 2015

Så oprandt dagen hvor vi skulle starte vores påskelejr. Jungletrommerne havde lydt en rum tid, så det var da spændende at se hvor mange der ville deltage i vores påskelejr. Fra morgenstunden var der begrænset fremmøde, men der gik ikke længe, så var der ganske fyldt inde i "slyngelstuen" (uden i øvrigt at drage paralleller til de fremmødtes sociale status).

Vi fik klaret morgenmaden, og så var det ellers igang med arbejdet. Kim, Dennis og Jørgen gik igang med at afmontere den gamle planke, Roy og Ekaterini med at skifte lægter på Nausten, Nicole og Gitte gik igang med at skrabe Ottar; Käthe, Mette og Henrik gik igang med at skifte vores skilt, Daniel hjalp til hvor der var brug for det – kort sagt, der var stor energi og



Hamre, banke, save – der knokles på livet løs med skilt og bropæl

aktivitet! Nå ja, og Lea hjalp til med at kaste bold til hunden Texas så han var godt beskæftiget. Fantastisk at se sådan et gå-på mod! Der blæste også en stiv vind fra nordvest, så trods solen skulle man arbejde sig til varmen.

Da det blev tid til frokost blev der trommet sammen til dette, og der blev givet status – alle var godt igang, og der skete virkelig en del. Det store spørgsmål var jo –

hvordan gik det med at få planken ud?

Svaret fik vi lidt senere – klokken kvart i to måtte den opgives ævred og slippe taget i Sebbe. Så var det tid til at lægge den gamle planke oven på det nye træ, strege op og skære til.

Der blev tænkt med de dybe pandefolder i bund mens stregerne blev sat, og til sidst var det tid – rundsaven blev sat på, og vupti! Havde vi en planke der (næsten) lignede den gamle.



Dagen begyndte så småt at gå på hæld, så planken blev spændt op på plankeværket (jævnfør navnet) og de fleste gjorde de ting færdige så godt de kunne.

Vi var 3 der blev tilbage på Nausten; Ekaterini, Daniel og undertegnede. Vi valgte at klare aftensmaden nemt, så ind til Augustenborg, en cheese-Baconburger med pommes frites og cola. Rigtig vikingemad!

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg



Ét styks gammel planke i fri luft, klar til udsækering og ny klar til hugning!

Tilbage på Nausten igen var det begyndt at blive lidt halvsent, så vi valgte at tørne tidligt ind. Der blev redt op og kravlet ned i soveposerne, og så var det godnat.

Nu skulle man så tro at når man går tidligt i seng, så vågner man tidligt, men man sover altså fantastisk godt i Nausten. I hvert fald blev vi vækket næste morgen ved halv ni-tiden af Henrik, Mette, Käthe og børnene. Så det kan anbefales at slå lejr på Nausten hvis man har svært ved at sove!

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg



Akut friskluftsforgiftning – ikke sådan at spøge med!

Der var igen morgenmad for en god, stor flok. Herefter var det videre med dagens dont. De fleste fortsatte med det de havde lavet dagen før, men da først huggeriet gik i gang var der flere interesserede der meldte sig. Gitte gik meget energisk til det; det var lige noget for hende! Der var flere andre der også gladeligt kastede sig over huggeriet.

Daniel og Ekaterini arbejdede på at få de sidste lægter skiftet på Nausten, så her blev den store hammer for alvor svunget – det er nogle seriøse søm der holder lægterne på plads!

Der blev også arbejdet på at rengøre fladerne på de gamle planker i Sebbe. Den nye planke skal jo ligge helt tæt til de gamle, så her skal man helt ned til rått træ for at kunne sikre at det ligger sammen. Og her kunne vi se at der var blevet brugt alt godt fra hylden til tætning tidligere – secomastic, træbjærene, badeværelsessilikone – alt godt fra byggemarkedet. Har klaret jobbet, men på ingen måde sjovt at fjerne!

Ottar fik også en god "skraber", og senere gik man så igang med at male det sorte på Ottar. Desværre mente man at malingen var nogenlunde tør, men da Dennis begyndte at være "savfører" med rundsaven afslørede savsmulden at det var den vist ikke – hov..



Brobisserne kan hermed erklære sejr over elementernes rasen!

Undertegnede var gået i gang med at få en knækket pælestump op fra havbunden så vi kunne sætte en ny pæl ned i samme hul. Men stumpen var ikke lige helt enig i den tanke, så efter en times tid måtte forehavendet opgives. Henrik og Daniel gik så igang med at banke pæle ned og sætte bro ud, så efter nogle timer kunne "brobisserne" erklære bådebroen for åben!

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Nu var det ved at være aftenstid igen, og så skulle der laves lidt aftensmad. Vi blev enige om at der skulle kokkeres pasta og kødsovs. Der blev handlet ind og madlavningen startet. Det var så her vi fandt ud af at kogeblusset vist



Efter mange kvaler og megen lidelse i form af sult kunne tålmodigheden belønnes med et måltid mad

ikke er gearet til madlavning i den skala vi havde gang i (8 mand). Det lykkedes at få lavet maden til sidst, men at få den store gryde i kog på elblusset..!

Gasblusset som kan monteres på gasflasker blev også taget i brug, men det begyndte at sende flammer ud gennem ventilationshullerne i bunden, så det dueede ikke rigtig.

Men – aftensmad blev det til, og alle blev mætte.

Da aftensmaden var klar var det tid til at børnene skulle lægges i seng.

Mette, Henrik, Käthe, Liv og Lea sov på Nausten, og de led vist af samme friskluftsforgiftning som vi andre havde lidt af natten før, for der var ikke meget liv i hytten da de første ankom til Nausten – som sagt, skønt sted at sove!

Efter morgenmaden gik arbejdet videre med primært planken – der blev hugget på livet løs. Roy (en af vore amerikanske medlemmer) gik ekstra energisk til dem. Under en snak spurgte vi om han virkelig synes det var så spændende, hvortil han svarede "Er du vimmer? Jeg kommer fra Iowa (en af de stater i USA der er længst fra havet), så hvor ofte er det lige jeg har mulighed for at arbejde på et vikingeskib!?!?". God pointe!

Huggearbejdet gik lystigt videre, indtil der pludselig kom et "Ups!". Der var en lille knast der havde gemt sig, og her vendte årerne i træet. Det betød at et let hug, som alle andre steder på planken blot havde skrællet lidt træ af, pludselig flækkede et godt stykke af i kanten af planken! Nu var gode dyr rådne, men efter lidt intern rådslagning besluttede vi os til at arbejde videre på planken, og senere ringe til en ven (Palle) for professionel rådgivning. Hvis planken skulle kasseres var der ikke noget at gøre ved det, men hvis den kunne bruges alligevel, så skulle arbejdet ikke stå stille.

Der blev skåret lægter ud til forstærkningerne samt tofterne. Det viste sig at den anden planke vi havde fået leveret havde en stor flænge, så det var kun lige og lige det kunne lade sig gøre at få nok træ ud af den. Det er jo kun kernetræet vi kan bruge; fedttræet (det yderste lag træ) er langt svagere og forgår hurtigere end kernetræet.

Hen på eftermiddagen var energien ved at være lidt lav, så vi lavede en hurtig status på hvor vi var, og så lagde vi an til en afslutningsmiddag. Det blev en gang grillmad – Dennis var grillmeister, og Nicole og Ekaterini komponerede en salat, plus at der var kartoffelsalat og flutes til – nøj det smagte godt!



Roy nyder arbejdet med skarøksen

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg



Grillmad! Behøver man sige mere? Selv hunden er glad!

Der blev spist til den store guldmedalje, og efter en hyggelig aften rundede vi af, fik ryddet op og afsluttet vores påskelejr.

Jeg vil sige TAK til alle de fremmødte – det var fedt at se jer alle gå på med så krum hals, og fedt at i ville være med til at gøre det til en super hyggelig og sjov påskelejr!

Vi blev desværre ikke færdige med vores arbejde, så vi gentager succesen 11+12/4. Jeg håber vi vil se mange af jer igen; lad os sammen løfte i flok og komme videre med Sebbe, og hvis muligt få Ottar i vandet også – før Sebbe, for en gangs skyld!

Skibslagshilsener,

Allan Jensen

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

