

Torsdag aften på nausten

19. marts 2015

Der er jo en del der skal laves og der skal bruges rigtig mange timer før Sebbe igen kan gå i søen. For at fremskynde dette var vi to der ville fortsætte udtagningen af den bordplanke der skal skiftes.



Jens Peter i snak med en fisker.

Vi gik straks igang. I lørdags kunne vi ikke finde topnøglesættet, så vi havde medbragt et, så de sidste større "nagler" kunne demonteres. Der var nogle nagler der har siddet i i ganske mange år - de måtte skæres med vinkelsliber hvorefter vi forsigtigt bankede dem ud. Der mangler nu kun nogle enkelte nagler oppe midtskibs hvor planken skal skæres - så kan den listes ud. Det alt afgørende er at den kommer ud så hel som muligt da vi skal bruge den som skabelon til den nye.



Bare et smukt syn - bare en indre nydelse.

Ved 18 tiden tog vi en lille pause og gik ud for at nyde det gode vejr. Det var helt stille og klart vejr da den røde sol, med genskin i den blanke fjord, gik ned.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Og ja, mit kamera er aldrig ret langt fra mig. Hvor har vi et dejligt sted - smukt, stille og fredeligt, - en smørklat i naturen. Der kom nogle fiskere der skulle prøve lykken med flue, hyggelige folk der kom fra Tinglev og Bolderslev - langt at køre, men forhåbentlig kom de ikke forgæves. Lidt før klokken 19 låste vi af og tog hjem for at spise på Notmark kro hvor kromutter bød på julemedister - en hyggelig og konstruktiv aften.



Fluefiskerne så ud som om de stod midt ude i fjorde. Imponerende som de kan kaste.

Skibslagshilsen
Steen Weile