

Sommeren er forbi, men derfor kan vi jo godt have det sjovt!

15. november 2014

Der var indkaldt til arbejdsdag på nausten og et par telefonopringninger gjorde at vi pludselig var 10 personer. En af opgaverne var træfældning både foran og bag nausten.



Vi startede med at få fyret op og så var der morgenkaffe. Det er nu hyggeligt med en god kop kaffe, frisk brød, en buldrende brændeovn og et godt selskab. Så gik vi igang - rengøring af skib, skovning af træ samt andre nødvendige opgaver. Den ene stamme på ahorn' blev savet ned for at give lys til vore 3 nye træer - kastanje, birk og eg. Pludselig ville kædesaven ikke mere og savføreren kløede sig i nakken - nåh ja, lidt benzin på og så var vi køreklar igen. Formanden var så opslugt af arbejdet at han glemte en af sine vigtigste opgaver - først 11 minutter over 11 blev han gjort opmærksom på, at han havde glemt at kalde ind til den traditionelle pause - det blev der så rådet bod på. Sebbe har et blødt punkt - det er i vandlinien i styrbord side. Vi skal have en skibsbygger (som de fleste kender) til at komme med en vurdering, men umiddelbart ser det ud til, at et stykke af den nedre forstærkning på 5 - 6 meter skal skiftes og så sandsynligvis noget bordplanke. Der blev skrabt og støvsuget og slæbt træ fra træfældningen indtil en eller anden blev sulten - så var der frokost. Når man kommer ind ude fra gråvejret med blæst og kulde er der dejligt lunt i vort lille opholdsrum.

Så står tjørnen fin og ny-studset og vi kan atter gå bag nausten.



Den historiske ølbænk konstrueret af Peter og Heide er nu reetableret med udsigt ud over fjorden - og indviet!

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Under frokosten kom vi til at snakke om den parasol der har hængt i opholdsrummet de sidste 15 - 20 år - er den mon hel? er der mus i den (store eller små). Det var der jo kun en måde vi kunne finde ud af det på - tage den med ud og slå den op. En parasol virker som et sejl når det blæser kraftigt, så folket kom på arbejde med at "styre" den - det lykkedes dog ved fælles hjælp.
Ved 14.00 brød folk op - tingene kom på plads og folket tog pænt afsked med hinanden - en fin arbejdsdag var slut.



Ved fælles hjælp blev parasollen holdt på plads.

Dagens flue kom da der var en der spurgte en anden "er du ledig" og svaret prompte kom "nej jeg arbejder i Føtex".

Skibslagshilsen
Steen



Et godt team hygger sig.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg



Se - det her tovværk har været nyt engang, men det er møj længe siden!



Tømmerhugst på nausten savføreren og hans assistent er igang.