

Herlig sejltur med Ottar

20. september 2014

Søsætning var godt overstået og dagens aktiviteter slut, men - vi var 4 der ikke havde fået frisk luft nok og ville tage en tur med Ottar. Det med at kalde det en sejltur ville nok være en overdrivelse, idet vinden manglede og sejlladsen blev til rotur.



Fra hvilken retning kommer vinden?

Klokken var blevet 17.00 da vi var samlet med det lille skib. De første der kom lænsede hende så hun var klar. Formanden var skipper - vi kastede fortøjningerne og skubbede os ud. En bemærkning faldt da sejlet skulle hejses "skipper, fra hvilken retning kommer den vind der ikke er der" skipper kiggede sig fortvivlet omkring, for der var nærmest vindstille. Vi hejste sejlet og selv om det hang som en doven klud, gled vi stille (læs meget stille) ud af havnen. Efter ca. 15 minutter var vi kommet til den yderste bro og så blev der lagt et par årer ud. Vi roede ud til Madeskoven og spejdede ivrigt efter den vind der ikke var der - her var den heller ikke.



Fuld afslapning - han snorkede ikke.

Det var rigtig dejligt at ligge derude - lunt, let dis og sol. Efter at have ligget og studeret brandmænd med ekstremt lange tentakler gik det stille og roligt for roning tilbage mod havnen. Idet vi passerede roklubben stod der en del mennesker på

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

broen og en råbte ud til os " kan I ikke komme ind og vise jeres skib frem"? Det gjorde vi da gerne - snart lå vi ved broen. Vor naboklub havde besøg af roere fra Risskov og de havde set at vi tog Sebbe op og nu vores lille færøbåd. "Kan vi ikke komme ud og prøve at ro båden" lød spørgsmålet - "jo da, i kan ro båden ind til havnen - så kører vi Jer herud igen". En - to - tre og vi havde fuld besætning. En kort introduktion og så gik det i fuld fart mod havnen med 8 ihærdige roere - det gik stærkt med højt humør. De snakkede om at få båden op at plane, meeen - der



Risskov roerne gav den hele armen.

skulle lidt mere til. I havnen lavede vi en elegant manøvre og så var båden på plads. Det var nogle glade roere der takkede for turen - et vældigt hyggeligt møde. En stille tur i helt stille vejr endte med en slutspurt med fuld besætning og høj hastighed - en herlig afslutning på en sejltur og en god dag.



Det virkede en anelse drabeligt da årerne skulle på plads - ingen kom til skade.

Skibslagshilsen
Steen Weile