

## Sebbe Als i Kerteminde

Ugerne 30-32 2014.

Hej venner i Sebbelav'et.

Tak for lån af Sebbe! Det har været meget nyttigt for Ladby Skibslaug at have en vikingeskibsrekonstruktion liggende i Kerteminde i sommers. Vi havde tre formål med projektet:

1. At få noget medieomtale af vort skibslaug.
2. At hverve nye medlemmer.
3. At have adgang til at tilbyde medlemmerne sejladstræning her i Kerteminde, hvor vi ellers har været nødt til at flytte os geografisk for at komme til at sejle, i de tre år laugget har trænet sejladt.

Mht. punkt ét lykkedes vi fint. Fire artikler i den Fyensdækkende avis Stiftstidende og en enkelt pæn stor i det lokale ugeblad. Nye medlemmer har vi fået 39 af, og det er jo også rigtig fint. Så må vi håbe nogle af dem går aktivt ind i laugget, og ikke alle der løste medlemskab kun for derved at få lov at sejle med på en af roturene heroppefra.



Sebbe i Renaissancehavnen i Kerteminde

Egentlig sejladstræning blev det kun i begrænset omfang til, men vi var da ude og ro fire gange i perioden. Godt 20 deltagere i snit på disse ture og kun for årer, da dette var aftalen med Sebbestyrelsen. Folk fik dermed en lille smagsprøve på, hvad det kræver at sejle så stor en båd og det lød på deres reaktioner, som om de havde haft gode oplevelser.

Næste år er Ladbyskibsrekonstruktionen efter planen færdig heroppe, så vi håber, at vi til næste sommer kan blive sejlede – eller i hvert tilfælde roende – i vort "eget" skib. Til den tid skal vi meget gerne kunne mønstre mange sejlere og i hvert tilfælde nogle

flere end de 10-12 stykker vi indtil nu har været. For selv om der er 70 medlemmer af laugget, så er langt de fleste passive.

Sebbe lå fint i Kerteminde havn fortøjet med stævnen ud til en bøjle og en moring. På den måde kunne man bedre betragte skibet inde fra broen og en stor del af dagtimerne havde vi skiftende medlemmer til at sidde ved et bordbæksæt og dele foldere ud til interesserede forbipasserende.

Vi havde også et par plancheudstillinger i A-skilte, der fortalte dels om Sebbe, dels om Ladbymuseet og dels om vort skibslaug. Af de 2000 foldere vi havde fået trykt fik vi delt ca. halvdelen ud. Økonomisk balancerede projektet, da vi havde fået sponsorater fra kommune, havn og museum.

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Frem og tilbageturene gik fint under ledelse af Klaus Kay. For det meste på slæb, men vi var også på en enkelt strækning fra Lundeborg til Kerteminde sejlførende og vi havde her yderligere tre Sebbelavsmedlemmer med.



Sebbe på vej mod Storebæltsbroen

Tilbageslæbet kom dog til at forme sig noget anderledes end vi havde planlagt. Vi havde en aftale med Marinehjemmeværnet her i Kerteminde om, at de skulle levere det fornødne slæb, men der stillede 4 uniformerede fyre ved os, da vi på det aftalte tidspunkt var klar til afsejling og meddelte, at de ikke kunne slæbe alligevel. Nu var gode råd dyre!

Så måtte vi i situationen prøve at skaffe en anden båd. Vi skulle jo have skibet afleveret og Klaus var rejst helt herover fra Nordsjælland. Vi forsøgte forskelligt og endte med at bruge en RIB med en stor påhængsmotor. Så fire mand af sted på et, hvad der skulle vise

sig at blive et todøgns slæb pga. noget ikke tidligere varslet blæsevejr. Men det gik uden skader på nogle af bådene.

Endnu en gang tak – og specielt til Allan. Vi ses en anden god gang.

Vh Øivind Larsen, Formand Ladby Skibslaug.