

## Ottartur - høst og bryllup

4. september 2014

*Vejret var fint, så selvom der ikke var indkaldt til sejlads kørte vi på havnen kl. 17.00, var der ikke nogen, ville vi køre på nausten og slå græs. Der var en enkelt Sebbe dame og efter lidt hyggesnak hoppede vi i Ottar for at sejle ud til nausten.*



*Det lignede ikke grøsslåning  
- nærmere høstning.*

*Det blev en meget speciel tur. Vinden var udaf, men det var ikke meget mere end en brise og alligevel sejlede vi - for riggen. Vi blev enige om at sætte en rekord, så med hvilende årer sejlede vi for riggen helt ud til nausten - så er det også prøvet. Vi gik i land og og der var en der straks igang med at slå græs - eller nærmere høste for det var højt. En anden gik igang med lidt oprydning indvendig og jeg forsøgte at få leen slebet så vi kunne få bugt med det 1,5 m høje græs og brændenælder, der vokser omkring ølbænken, men vi mangler en lefil!*

*Så kom der besøg! Det var gæster oppe fra Louises Bed an breakfast. De hilste pænt og stillede så en grill op, lagde dug på bordet og dækkede op - de var 4,*



*Der var fint dækket op ved  
Knuds' bord.*

*2 herrer og 2 unge piger. Vi faldt så i snak - de boede i Tyskland (Hannover), men kom fra Aserbajdsjan. De 2 skulle giften dagen efter på Nordborg rådhus og de 2 andre skulle være kronvidner.*



# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

De havde været i Danmark året før og havde besluttet sig for at blive gift her, da det er meget enklere og så var de helt betaget af vor natur og stilheden. Det blev en rigtig hyggesnak og endte med at vi blev budt på rødvin. Der blev så fotograferet og udvekslet E-mail adresser samt ønsket tillykke med dagen efter. Men vi måtte tilbage for sensommeren er over os og det begynder at blive tidligt mørkt. Som en lille provokation fik jeg lokket de 2 piger til at ro mens jeg tog det med ro (ved roret). Der kom straks bemærkninger fra land og 50 meter ude blev



Dejligt med en flok smilende mennesker der hygger sig.

jeg sat til at ro af min kone, der så overtog roret. En fin lille rotur ind. Skibet blev vendt, fortøjet og gjort klar til næste tur. Det blev en rigtig hyggelig aften med nye oplevelser. Tak til besætningen fra min side.

**Skibslagshilsen**  
**Steen**



To roere hænger i årene.