

## **En historisk dag ved søen**

9. august 2014

**Som tidligere var vi inviteret til at deltage i dette spændende arrangement sammen med Hjortspringbåden. Arrangementet er omkostningsfrit og giver både PR og en god oplevelse.**



*Skipper igang med at instruere den internationale besætning.*

*Der var en lille flok der sørgede for at få Ottar pakket sammen og transporteret til Nordborg samt rigget og gjort klar. Lørdag, da arrangementet åbnede blæste det en halv pelikan og vandet stod ned i stænger. I stedet for at lægge Ottar ved broen blev hun lagt på den anden side af pynten, i læ. Medens regnen silede ned blev sejlet rigget af Ottar og genopbygget som læsejl / telt på pladsen og se, da var det klart, regnen stoppede!*



*Så skal færdighederne afprøves.*

*Ved 12 tiden tog Ottar sin første tur - en ret international en. En nepaleser, en kineser, 3 tyskere, en svenske og så et par danskere. Det gik fint - de fik en fin tur og var meget tilføjede. Der blev lavet en tur senere, men her stod himmel og hav pludselig i ét og det var en ret våd besætning der kom i land.*

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Hjortspringbåden havde ligeledes problemer med at sejle i den stærke vind, så det blev heller ikke det store, men så kan man jo hygge sig på pladsen. Der var sækkepibespillere fra Sønderborg, middelalder kampgruppen der viste hvordan man historisk set slog folk ihjel, en falkoner med en falk der var ved at flyve væk for ham, børnelege samt utallige andre aktiviteter. Der var også boderne hvor man kunne købe alverdens ting (hjemmegjort husflid).

Vi var en halv snes sebbefolk så opbakningen til arrangementet var rigtig god og det blev da også til Sebbe hygge.



En velbesat teltplads med masser af spændende boder.

En tak til arrangørerne.

**Skibslagshilsen**  
**Steen weile**



Morderiske slagsbrødre.



Falkoneren med sin falk.