

En sejltur blev til arbejde

19. juli

Vi var fem der skulle ud at sejle en lørdag i juli - ud at lufte skibet samt os selv. Alt var planlagt, men lige før vi skulle afsted blev der ringet afbud fra 3 personer på grund af sygdom. ærgerligt for vejret var godt!



*Man snakker om den grønne ø, men det kan blive for meget! **Billede før.***

Vi kunne så have valgt at gøre noget helt andet og det gjorde vi også. Vi var 2 der kørte på nausten for at få en hyggelig formiddag. Der var kaffe og det var rigtig varmt, men det er jo en skøn plet. Nu var græsset ret lang for ikke at sige rigtig meget langt og da vi ikke havde medbragt en flok geder måtte vi jo have fat i græsklipperen. Det blev en sej omgang, vores super klippemaskine kom virkelig på arbejde. Den prustede og stønnede i sommervarmen og kørte fast gang på gang.



*Indgangen til nausten fik også en omgang. **Billede efter.***

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Hen på formiddagen var vi så heldige at der blev tid til en ølpause så vi fik konsumeret de 2 medbragte øl. Leen trænger til en slibning, men lefilen fandt ikke og da jeg satte slibemaskinen til virkede den ikke. Så var der græstrimmeren, men den manglede "hovedet" så den var ikke noget værd. Men vi kom igennem og at være et hyggeligt sted i godt vejr og godt selskab med jokes og et godt grin og så samtidig få lavet noget fornuftigt - det er da bare sagen.



*Kløveren blomstrede flittigt mellem det tætte græs.
Billede før.*

**Skibslagshilsen
Steen og Jens Peter**



*Så ser der atter beboet ud.
Billede efter.*