

Søsætning af Sebbe 2014

3. maj

Så var det atter tid for søsætning. En del mennesker har over de sidste par måneder arbejdet på klargøringen af Sebbe og nu var tiden inde til at få hende i vandet. Sejlsæsonen ligger lige for døren.



Så er vi på vej.

Set et lidt andet perspektiv.



Klokken var 09.00 lørdag morgen og de første 12 - 15 personer var mødt. Der kom gang i alle de sædvanlige forberedelser med årer der skulle hentes ned fra loftet og slæbestedet der skulle gøres klar. Der kom stadig flere folk til, både skibslagsfolk og og "unge" gymnaster fra en gymnastikforening, hvor et par sebbefolk slår deres folder. Det endte også med at blive en ret international forsamling der talte en amerikaner, 3 franskmænd, en græker og lidt forskellige andre nationaliteter.

Beslutningen i år var, at anvende ruller til søsætningen. Disse skulle så rulle på nogle udlagte planker. Skibet blev sat ned på rullerne og så var stabeafløbningen klar. Hun gled pænt afsted ud, men ruller er svære at styre og vi endte med at skibet lå klods op af den ene port. Der blev sat løftestænger under og hun blev så skubbet på "ret køl". Uheldigvis gik det ud over strårkølen hvor et midterstykke knækkede af. Nu var der en ting formanden slet ikke havde styr på - det var vejret. Inden vi fik skibet i vandet var vandstanden sunket med omkring 25 cm, hvilket betød at skibet skulle skubbes endnu længere ud. Det lykkedes - enkelte blev lidt våde, men det var jo "bare" koldt vand. Der kom ikke meget vand i skibet og efter en portion savsmuld var hun helt fin.

Der blev fra formanden dømt slæbeøl og den blev nydt. Herefter blev der lagt dørk i, hovede og hale blev monteret og selvfølgelig roret. Mast og rå samt tovværk blev lagt ud og så var der frokost. Brød og enkelt pålæg er rigtig lækkert, specielt når man er sulten.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Efter frokosten var der en flok der gik i skibet og roede hende ind i havnen. Planen var at bruge mastekranen til at rejse masten, men hele havnen var fyldt op, da der var kræmmermarked, så pladsen var optaget og Sebbe blev i stedet lagt på sin vanlige plads. Masten kan også rejses uden mastekran og efter at tovværket var monteret blev den rejst og fastgjort. Nu magler sejlet at blive syet på samt rigningen.



Der skubbes de sidste meter.



Så er det lige før hun flyder.



Nu skal dørken på plads.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Vejret havde ikke været for godt, det var koldt og blæsende, men holdt dog tørvejr og vi nåede hvad vi skulle, så det var jo ikke så ringe. Stemningen var også god - det kunne man heller ikke klage over. Om aftenen blev der i nausten fejret Dansk Amerikansk sølvbryllup for et medlem, men det er en helt anden historie.

Skibslagshilsen
Steen weile



Så er der frokost.



På vej til havnen.