

Pete Seeger er død

Det var en kedelig meddelse, da vi i morges hørte, at den amerikanske folke- og protestsanger Pete Seeger var død mandag den 27. januar 2014, 94 år gammel. Pete har betydet rigtig meget for de gamle medlemmer i Skibslaget Sebbe Als.



Pete var foregangsmand i projektet om bygningen af Clearwater, en "river sloop" / flodbåd, der med en meget lav dybdegang blev anvendt i stor stil tilbage i 1800 tallet. Båden blev bygget i slutningen af 1960'erne, samtidig med Sebbe og sejlede som protestskib mod forureningen af Hudson River ved New York.

Ved Amerikas 200 års uafhængighedsdag 4. juli 1976 var Sebbe inviteret til at deltage i en stor "Operation sail" hvor et kæmpe antal skibe fra hele verden skulle deltage. Vores daværende formand Carl Otto Larsen fik kontakt til Pete Seeger, der var med til at skaffe penge til at Sebbe kunne komme derover og deltage i arrangementet. Skibet blev

transporteret derover, søsat i Port Elisabeth og så startede den begivenhedsrige tur i skibets historie.

Da vi ankom med fly, var vi nogen stykker, der omgående blev proppet ind i 2 biler og kørt til Central park. Her holdt Pete en stor koncert for tusindvis af mennesker. På et tidspunkt blev Sebbe introduceret for det enorme publikum. Herefter blev vi kaldt op og sang "Som en rejsen lysten flåde" samt "Roselil og hendes moder" - hvor godt det lød vil jeg ikke udtale mig om, men publikum klappede som vilde. Heldigvis overtog Pete koncerten herfra.

Pete var med på hele turen og havde sammen med Clearwater gruppen skaffet både over-



natninger og mad. Der skete mange ting og hvor vi end kom hen, var det Pete der med sin elskede banjo begyndte at synge og spille.

En af de ting jeg husker tydeligt var, da vi skulle overnatte på en færge. Før vi gik ombord begyndte Pete at spille og synge, der kom en nonne forbi som blev tiltrukket af musikken. Hun stod i sin sorte nonnebeklædning og begyndte snart at danse til Pete's protestsange - det siger noget om Petes vindende væsen.

Pete invitere os også op til hans og Toshi's hjemmebyggede hus i Becon, hvor vi fik kost og logi. En dag skulle vi sejle ned af floden til byen Crowden. Jeg var blevet forbrændt af solen og skulle derfor køre sammen med Pete. Det blev en hyggelig tur og da vi kom frem til byen, kørte Pete omgående op til den nærmeste radiostation, så de kunne advisere deres tilhørere om Sebbes



ankomst. Konstant var Pete fremme i skoene for at give os så meget reklame som muligt og dermed en stor oplevelse. Denne tur og den velkomst vi fik af Pete og Toshi samt amerikanerne i øvrigt, glemmer deltagerne aldrig og det blev starten på flere oplevelser. I 1978 fik vi besøg af små 30 medlemmer af Clearwater. De fleste kendte vi fra vores tur 2 år tidligere. Det var spændende atter at være sammen med dem og vise dem Danmark. At vi fik kontakten kan vi igen takke bl.a. Pete for.

I 1981 kom Pete så til Danmark for at besøge Sebbe. Det blev et uforglemmeligt besøg for mange. Selv havde jeg den fornøjelse at køre Pete rundt på Als og vise ham forskellige seværdigheder. Det der interesserede Pete mest var de gamle håndværk og vi havnede derfor i vort hjem, Notmark gamle kro. Pete var vældig interesseret i hvordan huset var bygget med bindingsværk og stråtaget, der var bundet på med snor. Så var der koncerten på Slotshotellet i Augustenborg, hvor han gav koncert for skibslaget samt enkelte venner. Det var fantastisk - rigtig fin atmosfære og en fantastisk optræden. Pete høstede stor anerkendelse både fra skibslaget, men også fra den, nu afdøde, Irske folkesanger Alex Campble, der var med og selv gav en par numre. Mange andre i skibslaget nød også hans selskab under besøget - et mere varmt og positivt menneske skal man lede længe efter.

Pete vil blive husket af mange og hans musik vil blive spillet langt ud i fremtiden.

Steen Weile